



Bolivia

Spectaculaire trekking Andes gebergte

- Verkenning Cordillera de los Frailes
- 4x4 excursie zuidelijk Bolivia
- Cordillera Real Trekking

Bolivia kent het grootste aantal inheemse bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika: quechua, Aymara & Guaraní zijn de voornaamste.

Sucre is één van de mooiste koloniale steden in Latijns-Amerika waar een perfect klimaat heerst.

In de nabijgelegen Cordillera de los Frailes wandelen we naar eeuwenoude rotsschilderingen.

Via uitzonderlijk mooie landschappen verkennen we uitgebreid het zuidelijke deel van Bolivia.

Bizarre rotsformaties, desolate woestijnen, kleurrijke meren en enorme zoutmeren gaan aan ons voorbij.

We overnachten op Isla del Sol, idyllisch gelegen in het Titicacameer.

Cordillera Real is met voorsprong de grootste bergketen van het land, hier maken we een uitdagende 12-daagse trekking door het hart van de Andes.

Weinig steden ter wereld kennen zo'n spectaculaire setting als La Paz, de hoofdstad van Bolivia wordt gedomineerd door Illimani.

PROGRAMMA

Dag 1 – 07.09 Brussel – Santa Cruz

Internationale vlucht vanuit Brussel naar Santa Cruz de la Sierra.

Dag 2 – 08.09 Santa Cruz – Sucre

Aankomst in Santa Cruz de la Sierra, het commerciële centrum van het land.

Aansluitend nemen we een binnenlandse vlucht naar Sucre, samen met La Paz de officiële hoofdstad van het land. Terwijl het parlement en de meeste overheidsinstellingen zich in La Paz bevinden is o.a. het hoogerechtshof nog steeds in Sucre. Deze compacte koloniale stad kent heel het jaar door een lenteklimaat. Sucre, 'La Ciudad Blanca' – de witte stad, geldt terecht als één van de best bewaarde koloniale steden in Latijns-Amerika. Het is zonder twijfel de mooiste stad in Bolivia met heel wat mooie koloniale gebouwen, pleinen en kerken. We verkennen de stad, enkele boeiende markten, kerken, pleinen en uitzichtpunten. s' Avonds eten we in een uitstekend restaurant.

Overnachting in een comfortabel, centraal gelegen hotel.

Sucre 2750m

Dag 3 – 09.09 Cordillera de los Frailes

De nabijgelegen bergketen Cordillera de los Frailes biedt heel wat wandelmogelijkheden.

Nabij het kerkje van Chataquila starten we onze wandeling naar Incamachay, waar eeuwenoude rotsschilderingen te vinden zijn. We genieten onderweg van de wijde berglandschappen met panoramische zichten. Tweede overnachting in Sucre

12 km – 6 u wandelen – 500m klimmen/dalen – Sucre 2750m

Dag 4 – 10.09 Sucre - Tupiza

Vanuit Sucre rijden we in westelijke richting tot aan Potosi, gelegen op 4000 meter. Korte verkenning van het centrum, na de lunch rijden we verder naar Tupiza, een wildwest stadje in het diepe zuiden van Bolivia. Schitterende landschappen onderweg, met fotogenieke stopplaatsen. De komende twee nachten verblijven we op een centraal gelegen locatie.

410 km – 8 u rijden - Tupiza 2850m

Dag 5 – 11.09 Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa

De komende 4 dagen is het terrein niet meer toegankelijk voor onze bus en maken we gebruik van comfortabele 4x4 voertuigen die toelaten het zuiden van Bolivia te verkennen. Vanuit Tupiza rijden we langs een veel minder bezocht deel van Zuid-Lipez, rotsformaties en desolate landschappen gaan aan ons voorbij.

We overnachten in de omgeving van Laguna Verde, een prachtig gelegen meer met groen water dat aan de voet ligt van de vulkaan Licancabur, 5920m hoogte.

Accommodatie 4750m

Dag 6 – 12.09 Zuidwest circuit

Eenzame vulkanen die tot bijna 6000m hoogte gaan, liggen verspreid in deze aparte wereld.

Vandaag bezoeken we 'El sol de mañana', enorme krachtige geisers, gelegen op grote hoogte.

Je krijgt de kans om op bijna 5000m een warmwaterbad te nemen.

Accommodatie 4200m

Dag 7 – 13.09 Zuidwest circuit

We zetten onze trip verder en bezoeken kleurrijke meren, o.a. Laguna Colorada, dat zijn naam te danken heeft aan de oranje/rode kleur. Fauna hier bestaat uit guanaco's, viscachas (een groot knaagdier), vossen, poema's (die je zelden te zien krijgt), condors, marmotten, flamingo's en vicuñas.

We maken onderweg verschillende korte wandelingen, en komen langs woestijnachtige landschappen.

Accommodatie 3900m

Dag 8 – 14.09 Zoutvlakten Uyuni

Een eerste kennismaking met de zoutvlakten van Uyuni stelt nooit teleur. Gigantische oppervlakten met zout bedekt, op sommige plekken tot 15m diep. Vandaag bezoeken we o.a. een hotel dat volledig uit zout gemaakt is, Isla de Pescadores, waar we enorme cactussen vinden op een eiland middenin de zoutvlakten, een apart treinenkerkhof, en het dorp Colchani, waar aan zoutwinning wordt gedaan.

We overnachten in een degelijk hotel in het stadje Uyuni, dat aan de rand van de zoutvlakten is gelegen.

Uyuni 3665m

Dag 9 – 15.09 Uyuni – Sorata - Trekking Cordillera Real

Vanuit Uyuni vliegen we naar La Paz, na aankomst rijden we verder naar Sorata, gelegen aan de rand van de machtige Cordillera Real. Sorata is een stadje gelegen in een diepe vallei, omringd door besneeuwde bergtoppen. Hier ontmoeten we het team, dat ons zal vergezellen op de trekking. Naast een gids, die deze regio uitstekend kent, zal er een kok meegaan, en verschillende personen die voor de bagage, en de lastdieren zullen zorgen. De start van de trekking is relaxed met grootse zichten van het Jankohuma massief en de gigantische berg Illampu. We komen voorbij eeuwenoude terrasbouw tot aan het dorpje Llojena. In de buurt hiervan zetten we onze kampplaats op.

150 km 3,5 u rijden – Sorata 2770m

5 u wandelen – 150m klimmen - Kampplaats 4050m

Dag 10 – 16.09 Trekking Cordillera Real

Vandaag volgen we een relatief eenvoudige route die geleidelijk aan hoogte wint. We volgen de vallei langs de Sorata rivier tot aan onze eerste pas, die gelegen is op 4920m. Onderweg hebben we schitterende zichten op een complexe bergketen, met diepe valleien en gletsjers. Verschillende bergen hiervan werden nog nooit beklommen. De hoogste berg hiervan is Wakana 6200m. Aan de westkant hebben we zicht op de immense Altiplano vlakte en Titicacameer. Onze kampplaats is gelegen op een grasplek in een vallei met zichten op de zuidelijke flanken van Jankuma.

8 u wandelen – 950m klimmen/600m dalen - Kampplaats 4640m

Dag 11 – 17.09 Trekking Cordillera Real

Ancohuma, 6427m, werd lange tijd beschouwd als de hoogste berg van Bolivia. Uiteindelijk is gebleken dat Sajama 6549m wel degelijk het hoogste punt van het land is. Deze vallei heeft een vochtige, moerasachtige ondergrond. We gaan verder tot aan de volgende pas, Kurahuasi, gelegen op 4945m. Van hieruit hebben we prachtige zichten op Jankouma massief en de Cordillera Real. Op een heldere dag kan je Sajama van hieruit zien liggen. We dalen af tot het gehucht Choja Kota, in deze omgeving overnachten we aan de rand van een riviertje.

7 u wandelen – 650m klimmen/580m dalen - Kampplaats 4685m

Dag 12 – 18.09 Trekking Cordillera Real

Na enkele stevige wandeldagen maken we er vandaag een kalmere dag van. We komen voorbij een lagune, gelegen op 4630 meter, van hieruit gaan we naar een spectaculair viewpoint gelegen op 5062m.

Hier heb je schitterende zichten op Jisca Lluspini. We kamperen aan de rand van het gehucht Chacolpaya met indrukwekkende zichten van Chachacomani 6074m, en Chearoco 6127m.

5 u wandelen – 300m klimmen/550m dalen - Kampplaats 4400m

Dag 13 – 19.09 Trekking Cordillera Real

De kans is reëel dat we tijdens de trekking kuddes lama's tegenkomen, lokale herders komen in deze valleien om hun vee te laten grazen. We gaan opnieuw over een pas vandaag 4950m, hier hebben we een direct zicht op de indrukwekkende berg Chachacomani. We dalen af tot in de Kelluani vallei, en volgen de gelijknamige rivier tot aan een plateau, waar een grote gletsjer achter ligt. We bevinden ons nu diep in de Cordillera Real en zijn omringd door rotswanden, gletsjers en hoge bergtoppen.

6 u wandelen – 400m klimmen/ 700m dalen - Kampplaats 4550m

Dag 14 – 20.09 Trekking Cordillera Real

Na het ontbijt steken we brede vallei over om naar de hoogste pas van de trekking te gaan, die op 5270m is gelegen. Een lastige afdaling volgt, steil, met veel steenpuin, voor ons een uitdaging, voor de lastdieren eens zoveel. We bevinden ons nu in een andere vallei, waar we onze kampplaats opzetten aan de oevers van Chachakomani rivier.

8 u wandelen – 800m klimmen/ 900m dalen - Kampplaats 4430m

Dag 15 – 21.09 Trekking Cordillera Real

Wellicht wordt dit de lastigste dag van de trekking omwille van het uitdagende terrein. We gaan naar de volgende pas 4920m via een smal zanderig pad met veel losse stenen, wat voor vertraging zorgt.

Beloning op de pas betekent een panoramisch zicht van heel wat 5 en 6-duizenders. De afdaling gaat hier zonder pad via een steile moraine naar beneden. Hier wordt ieders behendigheid op de proef gesteld. Eénmaal beneden bevinden we ons in een vallei, waar we onze kampplaats opzetten aan de Jaillawaya rivier.

8 u wandelen – 500m klimmen/dalen - Kampplaats 4475m

Dag 16 – 22.09 Trekking Cordillera Real

Om de vallei waar we hebben overnacht te kunnen verlaten, moeten we opnieuw een pas overwinnen.

We gaan tot een mooi gelegen gletsjermeer 4920m, dat we achter ons laten tot we de pas op 5050m bereiken. Van op de top zien we hele reeks nieuwe bergen, waaronder Willa Lloje 5560m en Pako Keuta 5590m. Na een korte afdaling volgt meteen de volgende pas op 5010m. Er volgt een lange, maar aangename afdaling tot in de Janko Kota vallei, waar we onze kampplaats opzetten.

Onderweg hebben we voor het eerst zicht op het Condoriri massief en Huayna Potosi.

8 u wandelen – 600m klimmen/dalen - Kampplaats 4440m

Dag 17 – 23.09 Trekking Cordillera Real

We starten vanuit Koatia en winnen geleidelijk aan hoogte tot op 4750m, hoogste punt van de dag.

Na een eenvoudige afdaling komen we terecht in de volgende vallei, waar we verdergaan tot we de Alka Quota lagune bereiken. Hier zetten we onze volgende kampplaats op.

Ten oosten van ons ligt de Condoriri groep, één van de meest gekende delen van de Cordillera real.

7 u wandelen – 300m klimmen/dalen - Kampplaats 4525m

Dag 18 – 24.09 Trekking Cordillera Real

We gaan verder langs de westelijke kant van het Condoriri massief. Kort opeenvolgend moeten we twee passen overwinnen, Sistana 5097m en Jurikhota 4935m.

Vanop de Jurikhota pas heb je een prachtig zicht op Condoriri, die voor velen geldt als de mooiste berg in Boliviaë. We dalen af tot aan onze kampplaats, ideaal gelegen aan de oevers van Jurikhota.

Wie het koude water aandurft kan hier wat zwemmen.

7 u wandelen – 600m klimmen/dalen - Kampplaats 4695m

Dag 19 – 25.09 Trekking Cordillera Real

Van op de volgende pas hebben we goede zichten van Ala Izquierda 5535m en Cabeza de Condor 5658m. Samen met Ala Derecha 5482m vormen ze de onovertrefbare Condoriri groep. De beste zichten hierop volgen in de afdaling, richting kampplaats. Van hieruit lijkt de groep op een condor met uitgestrekte vleugels. Afhankelijk van de tijd en weersomstandigheden is het mogelijk om nog naar een viewpoint te gaan, Pico Austria 5396m. Van hieruit kan je een groot deel van de route zien die we hebben afgelegd. Klimmers gebruiken deze route vaak om te acclimatiseren.

We slapen vanavond aan Condoriri BC.

7 u wandelen – 700m klimmen/dalen - Kampplaats 4650m

Dag 20 – 26.09 Trekking Cordillera Real - La Paz

De laatste pas moet overwonnen worden, 4955m, waarna een lange afdaling volgt die ons voor het eerst in een hele tijd terug onder 4000m zal brengen. We nemen afscheid van het team dat ervoor heeft gezorgd dat we deze trekking in comfortabele omstandigheden hebben kunnen maken. Ons voertuig staat ons op te wachten. Snel laten we deze wilde, onaangestaste regio achter ons, die niet vlug zal vergeten worden. Onderweg hebben we knappe zichten van de westkant van Huayna Pototi 6088m, de meest populaire 6000m + berg van Boliviaë. Een 3-tal uur later komen we toe in La Paz, waar we opnieuw overnachten in het hotel dat we reeds kennen van dag 2. Een welverdiende, warme douche zal voor iedereen welkom zijn.

5 u wandelen – 300m klimmen/1300m dalen - La Paz 3630m

Dag 21 – 27.09 La Paz - Santa Cruz

We verkennen La Paz, met o.a. Plaza Murillo, het etnografisch museum en mercado de las brujas.

Via een kabelbaan systeem, het grootste urbane netwerk ter wereld, maken we kennis met de stad op een originele manier. In de namiddag vliegen we naar Santa Cruz, dat een tropisch klimaat kent.

We sluiten de reis af in een uitstekend restaurant.

Dag 22 – 28.09 Santa Cruz – Madrid

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Madrid.

Dag 23 – 29.09 Aankomst Brussel

Aankomst in Brussel via Madrid.