



BRAZILIË

Verken de mooiste natuurgebieden van Noord-Brazilië op een actieve manier

- Trekking door de eindeloze duinen en meren van Lençóis de Maranhenses
- Koloniale structuren in Salvador en Olinda
- Nationale Parken van Chapada Diamantina en Chapada dos Veadeiros

Brazilië, het grootste land van Latijns-Amerika, kent een enorme verscheidenheid aan landschappen. We starten de reis in Salvador, de hoofdstad van de staat Bahía. Candomblé (Afro-Braziliaanse religie), Portugese architectuur, Afrikaanse drums, en koloniale kerken creëren een unieke sfeer.

In het Nationale Park Chapada Diamantina vind je diepe valleien, watervallen, bijzondere rotsformaties en rivieren. Een ideaal gebied om een 3-daagse trekking te maken die ons tot in het hart van park brengt.

Na de futuristische architectuur van Brasilia komen we toe in Chapada dos Veadeiros, een schitterend park, gevuld met watervallen, palmbomen en canyons, dat we gedurende verschillende dagen verkennen.

Olinda is één van de best bewaarde en mooiste koloniale steden van het land.

De stranden van Jericoacoara zijn ideaal geschikt voor een strandwandeling of om te zwemmen.

Vanuit 'Jeri' rijden we met speciale voertuigen langs stranden naar onze volgende bestemming:

Lençóis de Maranhenses. Dit uitgestrekt gebied is bedekt met enorme duinen, en tussenin liggen meren, wat voor een prachtig schouwspel zorgt.

Gedurende 3 dagen maken we een trekking door dit sublieme gebied die niemand snel zal vergeten.

We reizen verder naar São Luis, een relaxte stad met een mooi bewaard koloniaal centrum.

De reis wordt afgesloten in Alcântara, waar het lijkt alsof je in een ander tijdperk bent terechtgekomen.

PROGRAMMA

Dag 1 - 01.08 Brussel - Salvador

Internationale vlucht vanuit Brussel via Lissabon naar Salvador.

Dag 2 - 02.08 Salvador

Aankomst in Salvador, zonder twijfel één van de meest boeiende steden in Brazilië. Het historisch centrum, met de steile straten, kleurrijke koloniale gebouwen en kerken en een relaxte sfeer, vormt een ideale introductie van het grootste land van Latijns-Amerika (5de grootste land ter wereld). Vaak zie je hier groepen caipoeira aan het werk, een mix van dans en schaduwgevecht die door heel wat Brazilianen wordt uitgeoefend.

Dag 3 - 03.08 Salvador - Lençóis

Met onze privébus rijden we richting binnenland, naar Braziliaanse normen een bescheiden rit.

We bevinden ons nu op 770m hoogte, aan de rand van het Nationale Park Chapada Diamantina.

Lençóis is één van de mooiste en best bewaarde stadjes in het binnenland van Brazilië, dat destijds werd opgericht omwille van de diamanten die in deze regio werden gevonden.

460 km – 6 uur rijden

Dag 4 - 04.08 Chapada Diamantina

's Morgens ontmoeten we onze lokale gids, die gedurende drie dagen met ons de meest spectaculaire berglandschappen van Brazilië zal verkennen. Vanuit Lençóis rijden we het Nationale Park van Chapada da Diamantina binnen. De temperaturen zijn hier omwille van de relatieve hoogte wat milder dan aan de kust. De komende twee nachten slapen we in eenvoudige accommodatie in het park. Individuele kamers zijn hier geen optie, het sanitair is gedeeld.

We wandelen iedere dag gemiddeld 5 uur.

Dag 5 - 05.08 Chapada Diamantina

We bevinden ons aan het Sincora massief, dat uit een reeks bergen en plateaus bestaat. Vanuit verschillende zichtpunten kunnen we ons een idee vormen van de enorme uitgestrektheid. De vele rivieren en watervallen die we onderweg tegenkomen zijn ideaal om te zwemmen.

De fauna en flora, in combinatie met de berglandschappen, die uniek zijn in Brazilië, maken dit park zo bijzonder.

Dag 6 - 06.08 Chapada Diamantina

De schuwe en goed gecamoufleerde jaguar kent hier zijn natuurlijke habitat. Herten, verschillende soorten apen, macaws (de grootste papegaaisoort die er bestaat), quati (een kleine karnivoor met een lange staart), gordeldier en reuzenmierener zijn enkele andere inwoners van het park.

Na twee nachten in wat primitievere omstandigheden te hebben verbleven, slapen we vanavond opnieuw in een comfortabele pousada in Lençóis, die we reeds kennen van dag 4.

Dag 7 – 07.08 Lençóis – Brasilia

We rijden terug naar Salvador om via een binnenlandse vlucht Brasilia te bereiken. De Braziliaanse hoofdstad werd in de jaren '50 uit het niets gebouwd in 'the middle of nowhere'. Intussen telt de stad meer dan 2,5 miljoen inwoners, alle belangrijke overheidsgebouwen van het land bevinden zich hier.

We overnachten in een comfortabel hotel aan de rand van de stad.

460 km – 6 uur rijden / Salvador – Brasilia 2 u vliegen

Dag 8 - 08.08 Brasilia

Oscar Niemeyer is de Braziliaanse architect heeft vele van de iconische gebouwen die de stad rijk is op zijn naam staan. Niemeyer is ook gekend voor het ontwerp van het VN-gebouw in New York City. We verkennen Brasilia, met zijn brede lanen, unieke kathedraal, Nationaal Congres en andere gebouwen die er, ondanks ze 70 jaar oud zijn, nog steeds futuristisch uitzien.

In de namiddag rijden we naar Alto Paraíso de Goiás, gelegen aan de rand van het fantastische Nationale Park Chapada dos Veadeiros.

230 km – 3 uur rijden

Dag 9 - 09.08 Chapada dos Veadeiros

Met een deskundige lokale gids verkennen we gedurende twee dagen het park, dat een werelderfgoed Unesco site is. Vandaag wandelen we langs en door een canyon, met heel wat watervallen onderweg. Op verschillende plekken kan er gezwommen worden, een welkome verfrissing na al de inspanningen.

Apen, miereneters, gordeldieren, wolven, jaguars, en heel wat vogelsoorten hebben hier hun thuis.

Dag 10 - 10.08 Chapada dos Veadeiros

Vandaag bezoeken we een aantal grotere watervallen zoals Santa Barbara en Couros.

Krachtige watervallen die grote pools hebben gevormd, ideaal om even in te duiken. We ontdekken de afwisselende vegetatie, waaronder verschillende types palmbomen.

We sluiten de dag af in Vale da Lua. Erosie van miljoenen jaren heeft hier een landschap met een buitenaardse atmosfeer gecreëerd.

Dag 11 - 11.08 Recife - Olinda

Vanuit Brasilia vliegen we naar Recife, een grote stad aan de Atlantische kust gelegen. Deze populaire badplaats trekt heel wat Braziliaanse toeristen aan. Wij rijden meteen door naar het veel kleinere en rustig gelegen Olinda. In dit uitzonderlijk goed bewaard koloniaal stadje verblijven we de komende twee nachten op een originele plek.

230 km – 3 uur rijden / Brasilia – Recife 2,5 u vliegen

Dag 12 - 12.08 Olinda

Verkenning van het gezellige historische centrum van Olinda, met zijn kleurrijke gebouwen, talrijke kerken, en galerijen. We bezoeken verschillende workshops, op één van de vele pleinen zal er muziek zijn, zowel overdag als 's avonds. Het uitgestrekte klooster van São Bento is een bezoek meer dan waard.

's Avonds eten we in één van de vele uitstekende restaurants die je hier terugvindt en proberen we een regionaal gerecht.

Dag 13 - 13.08 Olinda – Jericoacoara

Vanuit Recife bereiken we via een binnenlandse vlucht Fortaleza, de grootste kuststad van Noord-Brazilië.

Net op tijd voor een Caipirinha en een zonsondergang bereiken we Jericoacoara, gelegen op een afgelegen locatie aan de kust. De komende twee nachten slapen we op een rustige plek net buiten het centrum.

Brasilia – Recife 1 u vliegen / 300 km – 4,5 uur rijden

Dag 14 - 14.08 Jericoacoara

Geen bezoek aan Brazilië is compleet zonder minstens één strand te hebben bezocht. Geen betere plek denkbaar dan 'Jeri', met zijn uitgestrekte stranden ideaal om te zwemmen, te wandelen of gewoon te relaxen.

Eénmaal het donker is, worden de vele kleine straatjes gezellig verlicht en is er een ruime keuze aan bars en restaurants.

Dag 15 - 15.08 Jericoacoara – Lençóis de Maranhenses

De verplaatsing die we vandaag maken zal niemand teleurstellen. In plaats van via geasfalteerde wegen onze route verder te zetten, gaan we met speciaal voorziene voertuigen verder noordelijk tot aan Lençóis de Maranhenses. We rijden over het strand, door duinen en langs lagunes, onderweg zien we heel wat vogels. Onze ervaren chauffeurs, die het terrein zeer goed kennen, brengen ons op een veilige manier naar onze volgende bestemming.

390 km – 8 uur rijden

Dag 16 - 16.08 Lençóis de Maranhenses

We ontmoeten het team dat ons de komende 3 dagen zal vergezellen. Enthousiaste lokale gidsen die ervoor zullen zorgen dat alles zo vlot en comfortabel mogelijk verloopt. We starten met onze voertuigen, die speciaal ontworpen zijn om door het (soms diepe) zand te rijden, verschillende keren steken we water over.

Eénmaal we het gebied van Lençóis betreden zien we enorme duinen zover we kunnen zien. Wat deze plek zo bijzonder maakt is dat er gedurende een bepaalde periode van het jaar overal meren worden gecreëerd.

Dag 17 - 17.08 Lençóis de Maranhenses

We starten de dag erg vroeg, in de namiddag wordt het heet, meer geschikt om te relaxen. We bevinden ons in de enige woestijn ter wereld die vers water bevat. We wandelen langs en over de duinen, en komen kleinere en grote meren tegen met helder water, die telkens geschikt zijn om te zwemmen.

In het park bevinden zich heel veel soorten reptielen, waarvan we er sommige zeker zullen tegenkomen. Verder leven hier verschillende soorten apen in de begroeiing en mangroves aan de rand van de duinen, en heel wat vogels.

Er bevinden zich verschillende oases in het park en net zoals gisteren overnachten we in één ervan.

Hier vind je eenvoudige accommodatie terug, de vriendelijke eigenaars zorgen voor de maaltijden.

Dag 18 - 18.08 Lençóis de Maranhenses

We gaan verder door het park en genieten van de rust en stilte, weinig plekken in de wereld kennen zo'n unieke setting als Lençóis. In de namiddag maken we een boottocht en keren terug naar waar we onze 3-daagse tocht begonnen zijn. We sluiten dit avontuur af in een goed restaurant waar we afscheid nemen van onze lokale gids en de begeleiders.

Dag 19 - 19.08 Lençóis – São Luis

We laten Lençóis achter ons, een plek die wellicht nog lang zal nazinderen. Het eerste stuk leggen we per boot af, nadien gaan we verder met privé vervoer dat ons naar São Luis zal brengen.

São Luis is gelegen aan de kust en heeft een interessant koloniaal centrum dat deels gerestaureerd is.

310 km – 6 uur rijden

Dag 20 - 20.08 Alcântara

Een korte boottrip brengt ons naar het koloniaal stadje Alcântara, waar in koloniale tijden veel plantage-eigenaars hun woonst hadden. Hier lijkt de tijd te blijven stilstaan, verlaten straten met mooie koloniale overblijfselen en nieuwsgierige locals.

De mooie zichten over de baai en ideale ligging zorgen voor een aparte sfeer.

Dag 21 - 21.08 São Luis - Brussel

Het historisch centrum van São Luis is werelderfgoed, een mix van kleurrijke prachtig gerestaureerde gebouwen en andere bouwwerken in verval. Dit is de enige stad in Brazilië die door de Fransen werd gesticht, in 1612. Na de verkenning van de stad gaan we naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Dag 22 - 22.08 Lissabon

We arriveren in Brussel via Lissabon.