



BRAZILIË - VENEZUELA

De ultieme actieve natuurreis in Brazilië en zuid-Venezuela

- Jaguar spotting in het grootste moerasgebied ter wereld, Pantanal
- Trekking naar de tafelberg Roraima, één van de meest unieke plekken van het continent
- Verkenning Mamirauá reservaat diep in het Amazonewoud

Brazilië is een land van superlatieven waar enorme, ongeëvenaarde natuurgebieden liggen. Tijdens deze reis verkennen we drie van de grootste, en meest bijzondere regio's van het Zuid-Amerikaanse continent. Het moerasgebied van Pantanal is het meest uitgestrekte ter wereld en zonder twijfel één van de beste plekken in Latijns-Amerika om wildlife te spotten. Te voet, per boot en vanuit ons voertuig hebben we ruim de tijd om dieren te spotten. Tijdens het droge seizoen is er een grote kans om jaguars te observeren, de top predator van het land.

Via Boa Vista bereiken we Santa Elena de Uairen, in het uiterste zuiden van Venezuela. Dit is ons startpunt voor de 6-daagse trekking naar de tafelberg Mount Roraima. Gelegen in het Nationale Park Canaima, dat een enorme biodiversiteit kent. We trekken samen met ons lokaal team naar deze imposante berg. De fauna en flora op de top van de tafelberg zijn endemisch, de panoramische zichten indrukwekkend.

Vanuit Manaus gaan we naar het hart van het Amazonewoud, meer bepaald het Mamirauá reservaat. We ontdekken een regio die totaal verschillend is als Roraima. Een enorme, onaangetaste regio met primair regenwoud die periodiek onder water loopt. We verkennen Mamirauá, het grootste laagland ecosysteem in het Braziliaanse Amazonewoud, per kano.

We bezoeken Indianen communities en leren meer kennen over hun leefgewoonten.

Een avontuurlijke reis voor de natuurliefhebber die voor een uitdaging te vinden is.

PROGRAMMA

Dag 1 - 06.07 Brussel – São Paulo - Cuiabá

Internationale vlucht vanuit Brussel via Lissabon naar São Paulo met connectie naar Cuiabá, de hoofdstad van de staat Matto Grosso.

Dag 2 - 07.07 Cuiabá - Pantanal

We rijden richting Poconé, waar het asfalt ophoudt. Vanaf hier wordt de weg onverhard, Transpantaneira is de enige weg die tot diep in het Pantanalgebied loopt.

Het deel waar we vandaag over rijden is een brede weg in goede staat. We komende toe aan onze comfortabele lodge waar we de komende 2 nachten verblijven.

We bevinden ons reeds in het Pantanalgebied, ongetwijfeld zien we onderweg kaaimannen en vogelsoorten.

Dag 3 - 08.07 Pantanal

Onze bungalows liggen verspreid in een bosrijk gebied. Na de lange reis brengen we een relaxte voormiddag door, er is een zwembad voor verkoeling.

In de namiddag maken we samen met een lokale gids een wandeling van een 2-tal uur door het woud.

Tegen avondval maken we een bootexcursie waar we heel wat vogels kunnen spotten.

Dag 4 - 09.07 Transpantaneira

Na twee nachten zijn we voldoende gewoon aan de lokale weersomstandigheden om Pantanal verder te verkennen. De weg wordt smaller en uitdagender. In totaal is de transpantaneira 145 km lang, en rij je over 123 bruggen, waarvan een groot deel houten bruggen. Tijdens deze periode van het jaar (droogseizoen) is de weg in degelijke staat en vormt het geen probleem om erover te rijden.

Het eerste deel was al mooi, het tweede deel dat we vandaag afleggen is ronduit schitterend met rivieren gevuld met krokodillen en vele lagunes waar je overal vogels aantreft.

We rijden tot aan de rivier São Lourenzo waar de weg eindigt. We bevinden ons nu in Port Jofre, midden in de Pantanal. De komende 2 nachten slapen we in een eenvoudige kamers op een bijzondere locatie waar vaak verschillende soorten macaws worden gespot.

Dag 5 - 10.07 Riviercruise

's Morgens heb je de beste kans om wildlife te spotten, vandaar vroege start. Vanuit onze lodge wandelen we naar de rivier waar onze boot klaarligt om een onvergetelijke dag in het water te beleven.

Pantanal bestaat uit 195.000 km² onafgebroken moerasgebied, ronduit gigantisch.

We worden vergezeld door een lokale gids die als geen ander weet waar dieren zich bevinden en hoe ze zich gedragen. Dit is de beste periode van het jaar om jaguars te observeren, vanuit de boot is dit ideaal.

Jaguars hebben geen natuurlijke vijanden, ze leven hier in een beschermd gebied, hun aantal groeit ieder jaar. Ze zijn erg gewoon aan boten en laten zich er niet door afschrikken. Favoriete prooien van jaguars zijn kaaimannen en capybara's (het grootste knaagdier ter wereld), die hier beiden in grote getalen voorkomen. Jaguars zijn uitstekende zwemmers die liefst vanaf de rivierkant jagen. Vogelliefhebbers zullen hier een topdag beleven, meer dan 650 soorten hebben hier hun thuis!

Jabiru is het symbool van de Pantanal, een prachtige, grote vogel die tot 140 cm kan zijn.

Ooievaars, roze lepelaar, kingfisher en papegaaien zijn enkele veel voorkomende vogelsoorten.

Dag 6 - 11.07 Transpantaneira - Cuiabá

's Morgens vertrek vanuit onze lodge, we nemen afscheid van de joviale uitbater en het vriendelijk personeel.

We rijden terug over de Transpantaneira, met de nodige stopplaatsen want overal is het fotogeniek.

We overnachten in Cuiabá opnieuw in ons goed gelegen hotel dat we al kennen van dag 1.

Dag 7 - 12.07 Cuiabá – Boa Vista

We vliegen naar de noordelijk gelegen stad Boa Vista, waar we in een relaxed hotel overnachten. Boa Vista kent een tropisch klimaat en is een gestructureerde stad naar het voorbeeld van Brasilia. Aangezien we na de trekking opnieuw in hetzelfde hotel overnachten kan alle bagage die niet nodig is voor de trekking hier worden achtergelaten. We overlopen samen de uitrusting. Iedereen draagt tijdens de trekking enkel een dagrugzak, de rest wordt door dragers voorzien. Gezien er een stevige klim/afdeling aan te pas komt spreekt het voor zich dat bagage beperkt moet blijven voor de dragers.

Dag 8 - 13.07 Boa Vista – Santa Elena – San Francisco

Met een privé voertuig bereiken we na een 3-tal uur Pacaraima, een stadje aan de grens met Venezuela gelegen. Nadat we de grensformaliteiten hebben afgerond rijden we verder naar Santa Elena de Uairen, 15 km van de Braziliaanse grens gelegen. Dit is de toegangspoort om de prachtige tafelberg Roraima te beklimmen. Vanaf Santa Elena rijden we met 4x4 voertuigen verder naar Het gehucht San Francisco, 1,5 uur rijden. Het eerste deel is asfalt, nadien wordt het een onverharde weg. We hebben hier al schitterende savanne landschappen en zicht op verschillende tafelbergen waarvoor deze regio gekend is.

Dag 9 - 14.07 Roraima Trekking

We ontmoeten onze lokale gids en het ondersteuningsteam en vertrekken voor een 6-daags avontuur in één van de meest unieke regio's van het continent. Ons doel is Mount Roraima, dat gelegen is aan het 3-landenpunt Brazilië-Venezuela-Guayana. Aangezien de kortste en gemakkelijkste route vanuit Venezuela is, vertrekken we logischerwijze van hieruit. Venezuela kent de laatste jaren heel wat economische en sociaal-politieke problemen die in sommige delen van het land voor onveiligheid en problemen zorgt.

Het landsdeel waar wij ons bevinden (zuiden) heeft hier geen hinder van, de trekking wordt er niet door beïnvloed. Onze trekking gaat door in het meest zuidelijke deel van het Nationale Park Canaima, één van de grootste parken van het land. Wellicht is de bekendste plek de meer noordelijk gelegen Angel Falls, die met 979 meter de hoogste waterval ter wereld is.

We wandelen in de richting van Mount Roraima, het doel van deze trekking.

Onze kampplaats voor vandaag is aan Rio Tek gelegen, een frisse duik in de rivier zal deugd doen.

14 km – 5 uur wandelen

Dag 10 - 15.07 Roraima Trekking

Na het ontbijt wandelen we verder richting Mount Roraima, onderweg moeten we twee rivieren oversteken, Tek en Kukenan. Afhankelijk van de hoogte van de rivier kan dit van enkeldiep tot middeldiep gaan.

We winnen geleidelijk aan hoogte, onderweg hebben we zicht op de 600m hoge waterval van Tepui Kukenan. Tepui betekent tafelberg, waarvan Tepui (Mount) Roraima de hoogste is.

We bereiken onze kampplaats aan de basis van Mount Roraima, de imposante tafelberg torent boven ons uit.

11 km – 6 uur wandelen kampplaats 1900 meter

Dag 11 - 16.07 Roraima Trekking

De zwaarste dag van de trekking zal vandaag zijn, omdat we de klim maken naar de top van Mount Roraima. Vaak zijn er kleinere en grotere watervallen langs de tafelberg, een mooi schouwspel.

Naarmate we aan hoogte winnen hebben we steeds een beter zicht op onze omgeving, onderweg zijn er verschillende viewpoints. Na een 2-tal uur bereiken we de rechtstreekse route, die vanaf nu steiler en uitdagender wordt. Eénmaal boven op het plateau laten de prachtige zichten je de inspanning al snel vergeten. De komende 2 nachten kamperen we aan een kleine grot. Na de lunch maken we een eerste verkennende wandeling op de top van Mount Roraima, gelegen op 2810 meter.

4,5 km – 6 uur wandelen – 900 m klimmen – kampplaats 2800 meter

Dag 12 - 17.07 Roraima Trekking

Vandaag is er een uitgebreide verkenning van het plateau dat werkelijk uniek is.

Stenen sculpturen, endemische vleesetende planten, kristalheldere pools en fantastische viewpoints.

Vanuit verschillende plekken heb je zicht op de omgeving en andere tepuis. We bevinden ons hier op één van de oudste geologische rotsformaties in de wereld, 2 miljard jaar oud.

Reptielen, coati's, verschillende soorten muizen, kolibries en parkieten hebben hier hun habitat.

Kampplaats 2800 meter

Dag 13 - 18.07 Roraima Trekking

Via hetzelfde pad dalen we vandaag opnieuw af tot aan de kampplaats die we al kennen van dag 8.

Concentratie vereist aan het eerste, steilere stuk van de afdaling, nadien wordt het eenvoudiger tot aan de kampplaats van dag 9 waar we lunchen. Nadien gaat het verder tot aan de kampplaats aan Rio Tek.

15,5 km - 7 uur wandelen - 900 m dalen - kampplaats 1900 meter

Dag 14 - 19.07 Roraima Trekking

We wandelen rustig terug naar het dorp Paratepui waar we onze trekking begonnen. Onderweg hebben we de laatste zichten op de unieke tepuis landschappen die je nergens anders in Latijns-Amerika aantreft.

Na de lunch rijden we met onze 4x4 voertuigen terug naar Santa Elena Uairen.

Aansluitend rijden we met ons privé voertuig naar Boa Vista waar we overnachten.

Na een tijdje in meer primitieve omstandigheden te hebben overnacht slapen we vandaag terug in hetzelfde, comfortabele hotel dat we al kennen van dag 7. Hier vinden we onze achtergelaten bagage terug.

14 km - 3,5 uur wandelen

Dag 15 - 20.07 Boa Vista - Manaus

We vliegen naar Manaus, met meer dan 2 miljoen inwoners is dit met voorsprong de grootste stad ter wereld die in regenwoud is gelegen. Manaus heeft een aantal interessante plekken om te bezoeken waaronder een grote markt en het Amazone theater. 's Avonds eten we in een goed restaurant waar verschillende riviervissen uit de Amazone op het menu staan.

Dag 16 - 21.07 Manaus – Tefé – Mamirauá reservaat

Vanuit Manaus vliegen we naar Tefé, 1,5 uur vliegen. Dit junglestadje is aan de gelijknamige rivier gelegen. Per boot varen we via de Amazone-rivier naar de Japurá-rivier, waar we de komende 4 nachten op een drijvende pousada verblijven. We bevinden ons midden in het Amazonewoud in het Mamirauá reservaat.

In de namiddag maken we een eerste boottocht per kano in de prachtige natuur.

Dag 17 - 22.07 Mamirauá reservaat

In deze periode van het jaar is deze regio grotendeels overstroomd, het rivierniveau stijgt 10 tot 12 meter.

Om deze reden verkennen we per kano, een ideale manier omdat er geen motor is die de dieren afschrikt.

Een groot aantal vogels, primaten, reptielen en predators (waaronder de jaguar) heeft hier zijn habitat.

Mamirauá is in het hart van de Amazone, tussen de Amazone, Japurá en Auati-Paraná rivieren gelegen.

Het is het grootste laagland ecosysteem in het Braziliaanse Amazonewoud. Deze regio is een dynamische omgeving die een aanpassing vereist van iedereen die er woont: Indiaanse gemeenschappen, fauna en flora, waarvan heel wat endemische soorten.

Vandaag verken je per kano delen van dit enorme gebied, er is een grote kans om rivierdolfijnen te spotten.

's Avonds na het eten maken we een tocht die ons met andere dieren laat kennismaken.

Dag 18 - 23.07 Mamirauá reservaat

We maken een boottocht op het Mamirauá meer en verkennen zijrivieren, steeds onder deskundige begeleiding van een lokale gids die als geen ander dieren weet te spotten. Hij kent hun gedrag, geluiden en slaapplaatsen. Hier leeft een groot aantal vogels waarvan we er ongetwijfeld heel wat zullen zien.

Dag 19 - 24.07 Mamirauá reservaat

In deze moeilijke leefomstandigheden zijn er verschillende communities die hier al generaties lang leven. Ze wonen in kleine groepen en zijn sterk op elkaar afgestemd. We bezoeken een community en komen meer te weten over hun gewoonten die een grote flexibiliteit vereisen.

Dag 20 - 25.07 Mamirauá reservaat - Manaus

Na een verblijf in het regenwoud dat niemand snel zal vergeten varen we terug naar Tefé waar we een vlucht terug naar Manaus nemen. In de namiddag verkennen we Manaus verder en sluiten de reis af in een uitstekend restaurant met een groot aanbod aan tropische visgerechten.

Dag 21 - 26.07 Manaus - São Paulo

s' Morgens nemen we een binnenlandse lucht naar São Paulo met internationale connectie naar Lissabon.

Dag 22 - 27.07 Aankomst Brussel

Vanuit Lissabon naar Brussel