



EL HIERRO

Afgelegen eiland perfect geschikt voor wandelaars en natuurliefhebbers

- Natuurlijke poelen aan de Atlantische Oceaan
- Wilde gevarieerde natuur
- Spectaculaire lavavelden

El Hierro is het meest westelijk gelegen en kleinste Canarische Eiland. Het is het minst aangetast door toerisme en vormt daardoor een ideale wandelbestemming. Uitgestrekte bossen, kraters, en bijzondere fauna en flora maken hier een heel gevarieerde plek van.

Een groot deel van het noordelijke deel is door een aardbeving verdwenen, waardoor de huidige baai El Golfo is ontstaan. Het is het eiland bij uitstek voor wie van rust houdt met heel wat wandelpaden waar je amper iemand tegenkomt. Net zoals alle andere Canarische Eilanden is ook El Hierro vulkanisch, spectaculaire lavavelden zijn hier het zichtbare gevolg van. Het is een biosfeerreservaat waar je erg afwisselende wandelingen kan maken. Natuurlijke poelen langs de Atlantische Oceaan vormen een schitterende kustlijn.

Strategisch gelegen accommodatie, korte verplaatsingen, lekkere wijnen en traditionele keuken zorgen voor het nodige comfort tijdens dit bezoek.

PROGRAMMA

Dag 1 – 23.11 Brussel – Tenerife – El Hierro

Vanuit Brussel rechtstreekse vlucht naar Tenerife, met aansluitend een ferry verbinding naar El Hierro. Na aankomst in La Estaca (Valverde) brengt een transfer je naar de strategisch gelegen accommodatie.

Dag 2 – 24.11 Mirador de la Peña - Tigaday

Vanuit Mirador de la Peña heb je fenomenale zichten op de natuurlijke baai van El Golfo.

De route gaat langs vulkanische kegels over het Nisdafe plateau. We komen aan een ander viewpoint, Mirador de Jinama, dat uitkijkt op El Golfo vanuit een ander perspectief.

Via dichte bossen dalen we af naar Tigaday met schitterende zichten onderweg.

15,5 km – 5,5 uur wandelen – 560m klimmen/ 880m dalen

Dag 3 – 25.11 Mirador des Bascos

Een circulaire route vanuit Sabinosa naar een viewpoint over La Virgin de los Reyes.

Vandaag komen we voorbij heel wat mooie planten waarvoor El Hierro gekend is. Na de afdaling komen we toe aan hetzelfde punt waar we gestart zijn deze morgen. Een transfer staat klaar om ons terug naar de accommodatie te brengen in La Frontera.

15 km – 5,5 uur wandelen – 710m klimmen/ 770m dalen

Dag 4 – 26.11 Pico de Malpaso

Een wandeling naar het dak van El Hierro mag niet ontbreken. Door afwisselende bosvegetatie van boomheide en dennenbos bereiken we na een gelijkmatige klim Pico de Malpaso, gelegen op 1501 meter.

Via lavavelden dalen we af door dennenbossen tot aan Cruz de los Reyes. Van hieruit gaat het verder tot aan het dorpje El Pinar waar we overnachten.

17,5 km – 6 uur wandelen – 700m klimmen/dalen

Dag 5 – 27.11 Wilde Oostkust

De oostkust is schitterend, met verschillende viewpoints over de Atlantische Oceaan. We starten in Taibique en komen aan 2 indrukwekkende uitzichtpunten: Mirador de las Playas en Mirador de Isora.

De lange afdaling verveeld nooit met steeds mooie zichten onderweg tot aan de baai van Las Playas, waar we overnachten.

13 km – 5 uur wandelen – 450m klimmen/ 1180m dalen

Dag 6 – 28.11 El Morcillo - Tigaday

De wandeling start in Hoya de Morcillo, midden in de dichte dennenbossen van El Hierro. Het pad dat we nemen biedt een verscheidenheid aan ecosystemen en uitzichten. Deels gaat de route over vulkanische as, onderweg hebben we een panoramisch zicht, nadien volgt een lange afdaling naar het dorp Tigaday.

13 km – 5 uur wandelen – 400m klimmen/ 1050m dalen

Dag 7 – 29.11 Cala de Tacorón

Vanuit het vissersdorp la Restinga wandelen we via Cala de Tacorón naar El Pinar.

Een mooie afsluitende wandeling die ons langs verschillende landschappen brengt.

17 km – 5 uur wandelen – 840m klimmen/ dalen

Dag 8 – 30.11 El Hierro - Tenerife

We nemen de ferry terug naar Tenerife waar we de nacht doorbrengen. Omdat de ferry vertrektijden niet toelaten dezelfde dag een aansluiting voor vlucht richting Brussel te nemen verblijven we 1 nacht op Tenerife. Vanuit een centraal gelegen locatie sluiten we de reis af in één van de vele visrestaurants die je hier terugvindt.

Dag 9 – 01.12 Tenerife – Brussel

Na een relaxte week wandelen op El Hierro zit het er op en vliegen we vanuit Tenerife rechtsreeks naar Brussel.