



## FILIPIJNEN

Tropisch, vulkanisch, relaxed, Filipijnen is één van de meest gevarieerde bestemmingen van Zuidoost-Azië

- Wandelen langs gigantische rijstvelden
- Berglandschappen in La Cordillera
- Bezoek de mooiste eilanden: Coron, Camiguin en Siargao

Wandelreis op een tropische bestemming in een relaxte sfeer. Dat is perfect mogelijk op de Filipijnen. Het telt meer dan 7000 eilanden, waarvan een groot deel onbewoond zijn.

Wij concentreren ons op de meest afwisselende, die een goed totaalbeeld bieden.

Drie eeuwen Spaanse overheersing en 50 jaar Amerikaanse kolonisatie hebben, samen met de Filipijnse cultuur, een unieke mix gecreëerd.

Zowel op culinair, linguïstisch als cultureel vlak zijn invloeden van buitenaf merkbaar.

Camiguin is een vulkanisch eiland met veel watervallen verspreid in de wouden. Een uitdagende vulkaanbeklimming, warmwaterbronnen en een mooie kustlijn maken hier een lonende bestemming van.

Siargao is gekend voor surfen, maar heeft heel wat meer te bieden.

Mangrovewouden, grotten, diepe lagunes, idyllische tropische landschappen, en uitstekende seafood.

La Cordillera is het hoogste deel van de Filipijnen, gelegen op het eiland van Luzón. De gewoonten, inwoners, en klimaatzone verschillen van de rest van het land, wat voor een boeiende afwisseling zorgt.

Hangende doodskisten, diepe grotten, panoramische uitzichtpunten, spectaculair gelegen rijstvelden en uitstekende wandelmogelijkheden komen allemaal aan bod.

Coron, met zijn onwezenlijk mooie karstbergen, lagunes, en tropische stranden vormt de ideale plek om de reis af te sluiten. Hier kan je optimaal genieten van de prachtige natuur, ook op een actieve manier.

De vriendelijke, extraverte en positief ingestelde bevolking draagt bij tot de belevenis.

## PROGRAMMA

### Dag 1 - 01.11 Brussel – Hong Kong – Cebu City

Vanuit Brussel vliegen we via Hong Kong naar Cebu City.

### Dag 2 - 02.11 Cebu City

Aankomst Cebu City, hoofdstad van het gelijknamige eiland. Verplaatsing naar ons comfortabel hotel met zwembad. In de namiddag verkennen we het centrum, dat een aantal interessante bezienswaardigheden heeft. 's Avonds eten we in één van de vele uitstekende restaurants en maken kennis met het uitgebreide aanbod uit de Filipijnse keuken.

*2 u wandelen*

### Dag 3 - 03.11 Cebu City - Camiguin

We vliegen in de voormiddag naar het eiland Camiguin, dat slechts op een uur vliegen ligt van Cebu City. Onze accommodatie voor de komende 3 nachten is volledig privé, en omringd door natuur, wat voor een ultra relaxte beleving zorgt.

Camiguin heeft verschillende vulkanen, weelderige wouden, watervallen, mooie stranden, hotsprings en nog heel wat andere bezienswaardigheden, voldoende om ons hier drie dagen bezig te houden.

In de namiddag gaan we naar het onbewoonde White Beach, een zandtong die enkel via een korte boottrip is te bereiken. Nadien bezoeken we een waterval waar het ook mogelijk is om te zwemmen.

's Avonds eten we in één van de restaurants in de omgeving van de hoofdstad Mambajao.

*1 u vliegen – 1,5 u rijden – 1,5 u wandelen*

### Dag 4 - 04.11 Hibok Hibok vulkaan

We starten de dag aan de warmwaterbronnen van Ardent, hier kan je relaxen of zwemmen.

Wie wil krijgt de kans om, onder begeleiding van een deskundige lokale gids, naar de top van de hoogste vulkaan van het eiland te gaan. Hibok Hibok vulkaan, 1320m hoog, is voor het laatst in 1951 uitgebarsten, toen kwamen er 600 mensen om. Het is een stevige klim, met steile secties, langs rotsachtige ondergrond. Op de top heb je prachtige zichten van op de omliggende eilanden.

Wie het liever wat rustiger aandoet, bezoekt een aantal spectaculaire watervallen, waar telkens een korte wandeling is aan verbonden en waar kan gezwommen worden.

*2 u rijden – 1,5 wandelen / 7 u wandelen (Hibok Hibok vulkaan) – 600m klimmen/dalen*

### Dag 5 - 05.11 Mantigue eiland

Camiguin heeft mooie uitzichtpunten, waarvan je heel het eiland kan zien. We rijden langs de kustlijn en bezoeken onderweg het gezonken kerkhof. De andere kant van het eiland heeft ook een aantal attracties, zoals het reservaat waar gigantische clams worden gekweekt. Je krijgt een rondleiding op land, wie wil kan ze ook op het water bezoeken, waar de grootste exemplaren liggen. Hiervoor maak je een (optionele) snorkeltour. We sluiten de dag af op het kleine eiland Mantigue, dat we na een korte boottrip bereiken.

*1 u boot – 2 u rijden – 1,5 wandelen*

### Dag 6 - 06.11 Camiguin - Siargao

We laten Camiguin achter ons en vliegen naar het volgende eiland: Siargao. Zonder twijfel één van de mooiste eilanden op de Filippijnen. Dit eiland is vooral gekend voor surfen, maar heeft nog heel wat meer te bieden. In de namiddag bezoeken we de surfspot Cloud 9, waar surfers over heel de wereld naartoe komen.

Er hangt hier een gezellige sfeer, 's avonds zijn er heel wat bars en restaurants, ideaal om de dag af te sluiten.

*1,5 u vliegen – 1,5 u rijden – 1,5 u wandelen*

### Dag 7 - 07.11 Island hopping

Voor de kust van Siargao liggen verschillende eilandjes die elk hun karakter hebben. Met een typische Banka boot (houten boot met twee zijliggers voor stabiliteit) bezoeken we vandaag vier eilanden, we eten 's middags ook op één van de eilandjes een vis BBQ.

Mooie met palmbomen omliggende stranden, onbewoonde zandtongen, grotten, lagunes, zwem- snorkel-, en wandelmogelijkheden zorgen voor een gevulde, relaxte dag.

*2 u boot - 1 u rijden - 1,5 u wandelen*

### Dag 8 - 08.11 Mangroves - Magpupungko

Vanuit onze goed gelegen accommodatie rijden we vandaag door het centrum en naar het noorden van het eiland. We passeren rijstvelden, bananenplantages, een prachtige kustlijn, eindeloze palmbomen en dorpen. We ervaren het dagelijkse leven en maken kennis met de vriendelijke lokale bevolking.

Vanuit El Carmen bezoeken we uitgestrekte mangroves, een diepe lagune, en varen we langs de mooie kustlijn. We rijden verder via het authentieke dorp Burgos, en sluiten de dag af aan de natuurlijke pools van Magpupungko, waar kan gezwommen en gewandeld worden. Per boot keren we terug naar Cloud 9, waar we Siargao afsluiten met een typische Filipijnese BBQ waarbij je keuze hebt uit heel wat vissoorten en seafood.

*1,5 u boot - 3 u rijden - 1 u wandelen*

### Dag 9 - 09.11 Siargao - Baguio

Een korte vlucht brengt ons naar Clark Airport, wat vroeger een Amerikaanse legerbasis was.

We bevinden ons nu op het grootste, en dichtst bevolkte eiland van de Filippijnen: Luzón.

We rijden meteen verder noordelijk naar de studentenstad van Baguio, gelegen op 1400 meter hoogte.

Voor het eerst tijdens de reis kunnen we 's avonds een trui of fleece gebruiken.

Baguio vormt de toegangspoort tot 'La Cordillera', waar zich het hoogstgelegen deel van de Filippijnen bevindt. Het boeiende St Louis University Museum geeft ons een betere kijk op de inwoners van 'La Cordillera' en hun gebruiken.

We overnachten in een rustig gelegen hotel dat buiten het hectische centrum is gelegen.

*1 u vliegen - 3,5 u rijden*

### Dag 10 - 10.11 Baguio - Sagada

De rit naar Sagada is uitdagend, met veel mooie zichten onderweg, het is de hoogste panoramische route die je op het eiland kan maken. We rijden door het hart van de Cordillera en komen toe in Sagada, gelegen op 1535 meter hoogte. We bezoeken het dorp en slapen op een aparte plek.

*6 u rijden - 2 u wandelen*

### Dag 11 - 11.11 Echo Vallei

We staan op tijd op voor de zonsopgang aan Kiltapan Peak, gelegen op 1640 meter. Een korte wandeling brengt ons naar het uitzichtpunt. Na het ontbijt bezoeken we de Echo Vallei, die gekend is voor de hangende koffers. Een wandeling van een tweetal uur door woud en langs bergen brengt ons tot bij de site. We zetten onze tocht verder naar een grot en een ondergrondse rivier. De lunch kan bestaan uit het typische gerecht van Sagada: Pinikpikan, een lokale stoofpot op basis van kip. We wandelen verder tot aan de Bomod-ok watervallen, we passeren rijstterrassen en kleine bergdorpjes. Aan de 20 meter hoge waterval is een natuurlijke pool waar kan gezwommen worden, wat welkom is na een dag wandelen.

*5 u wandelen*

**Dag 12 - 12.11 Sumaguing grot – Bontoc - Banaue**

De grot van Sumaguing heeft de grootste kamers van heel het uitgestrekte grottenstelsel van Sagada. Sumaguing wordt dan ook 'the big cave' genoemd.

Vergezeld door een lokale gids die de grotten uitstekend kent, verkennen we gedurende een 2-tal uur de grot met zijn enorme omvang, talrijke stalagieten en stalagmieten, en ondergrondse pools.

Na de lunch verlaten we Sagada en rijden we verder naar Bontoc, een schitterend gelegen bergdorp.

Het Bontoc museum toont lokale gebruiken, inclusief van koppensnellers die hier in het verleden actief waren.

We zetten onze rit verder en arriveren in Banaue, gekend voor de spectaculair gelegen rijstvelden.

*4 u rijden – 2 u wandelen*

**Dag 13 - 13.11 Banaue**

De rijstterrassen van Banaue zijn monumentale structuren die indruk nalaten. Meer dan 2000 jaar geleden werden ze op de bergflanken gemaakt. Ze worden onderhouden door een irrigatiesysteem dat van het hoger gelegen regenwoud afkomstig is.

We maken een korte wandeling en bezoeken nadien de Batad rijstvelden, die Unesco Werelderfgoed zijn.

Tappiyah waterval bereiken we na een wandeling langs rijstvelden en woud, een ideale plek om te lunchen.

Nadien wandelen we verder tot aan Batad, waar we overnachten.

*1 u rijden – 3 u wandelen*

**Dag 14 - 14.11 Pula - Cambulo**

Met een jeepney (typisch Filipijns transportmiddel) rijden we naar het dorp Pula. Hier start onze wandeling voor vandaag, die ons langs de meest indrukwekkende rijstvelden uit de streek zal brengen. Na een 6-tal uur wandelen, met picknick onderweg, bereiken we het dorp Cambulo.

Dit is één van de meest afgelegen dorpen in Banaue, wat betekent dat hier minder toeristen komen.

Hier overnachten we bij lokale bevolking.

*1,5 u rijden – 6 u wandelen – 200m klimmen / 400m dalen*

**Dag 15 - 15.11 Banaue - Coron**

We laten de Cordillera achter ons en vliegen naar Coron, dat deel uitmaakt van Palawan.

De komende 4 nachten brengen we de nacht door op een centraal gelegen locatie, ideaal als uitvalsbasis om het eiland te verkennen.

*1 u vliegen – 6 u rijden*

**Dag 16 - 16.11 Coron**

We verkennen het eiland en rijden langs de kust waar we onderweg prachtige zichten hebben op een aantal baaien.

Via een boottocht die langs mangrovewouden gaat, bereiken we het eiland Caluit, met zijn uitzonderlijke inwoners. Hier maken we een korte wandeling. Nadien zetten we onze trip verder over een uitdagende weg waar we de prachtige natuur van het eiland ervaren.

*2 u boot – 4 u rijden – 2 u wandelen*

**Dag 17 - 17.11 Twin Lagoon – Kayangan Lake**

Vandaag bezoeken we verschillende eilanden met onze privéboot en ontdekken de karstbergen, lagunes, stranden en turquoisekleurige water waar Coron gekend voor is.

Een relaxte dag waar kan gesnorkeld worden, wandelen op het strand, en gewoon genieten van de landschappen die aan je voorbijgaan.

*4 u boot – 2 u wandelen*

**Dag 18 - 18.11 Vrije dag**

De laatste dag op Coron kan vrij besteed worden, opties zijn het dorp verder bekijken, wandelen naar een mooi uitzichtpunt, warmwaterbronnen bezoeken, het westelijke deel van het eiland per voertuig of brommer verkennen (met prachtige zichten), of kiezen voor een wat langere wandeling in de omgeving.

**Dag 19 - 19.11 Coron – Cebu City**

We verlaten Coron en Palawan en komen na een korte vlucht opnieuw aan waar de reis van start is gegaan: Cebu City. In de namiddag rijden we naar een uitkijkpunt waar we goede zichten over de stad hebben.

We sluiten de reis af in een uitstekend restaurant.

*1,5 u vliegen*

**Dag 20 - 20.11 Cebu City – Hong Kong - Brussel**

We laten Cebu City, en de Filippijnen achter ons om via Hong Kong terug te keren naar huis.

**Dag 21 - 21.11 Aankomst Brussel**

Vanuit Hong Kong arriveren we in Brussel