



JAPAN HOKKAIDŌ

Wandelreis op het meest afwisselende eiland van Japan

- Spectaculaire vulkanische landschappen
- Mysterieuze wouden
- Verlenging Yakushima

Ontdek het minder gekende noordelijke eiland Hokkaidō, waar de grootste en mooiste natuurparken van het land liggen. Japan is vooral gekend voor de vele tempels, zen tuinen, en sushi. Heel wat minder mensen weten dat het ook één van de meest gevarieerde landen in Azië is. Nergens in Japan is die verscheidenheid beter zichtbaar als in het uiterst noordelijk gelegen eiland van Hokkaidō. Hier kan je de meest uitgestrekte Nationale Parken van het land terugvinden, die via de vele wandelpaden uitvoerig kunnen verkend worden. We brengen verschillende dagen in Daisetsuzan NP door, waar nog heel wat vulkanische activiteit terug te vinden is. We gaan tot op de top van twee actieve vulkanen, met panoramische zichten van de omgeving. Rishiri is een eiland dat we per ferry bereiken. Zowat het volledige eiland wordt ingenomen door een imposante vulkaan, die we zullen beklimmen.

Rebun-Tō, een nabijgelegen, kleiner eiland, loont eveneens de moeite, tijdens de zomer kan je hier veel wilde bloemen terugvinden. Via een desolate weg die langs de wilde Okhotsk zee loopt bereiken we het schiereiland Shiretoko. Hier vind je naast de prachtige natuur, de grootste concentratie bruine beren in Japan terug. Met wat geluk kunnen we ze observeren tijdens één van de wandelingen die we hier maken.

Akan National Park is gekend voor de velen meren die je hier kan terugvinden, verschillende zijn van vulkanische oorsprong.

Tijdens de gehele reis beschikken we over een eigen voertuig, waardoor de reis erg comfortabel verloopt.

Mogelijkheid tot 4-daagse verlenging naar Yakushima, met zijn mysterieuze, subtropische wouden die uniek zijn in Japan.

PROGRAMMA

Dag 1 – 09.08 Brussel - Sapporo

Vanuit Brussel naar Sapporo.

Dag 2 - 10.08 Sapporo

Aankomst in Sapporo, de aangename hoofdstad van Hokkaidō.

Met een ruim huurvoertuig rijden we naar ons comfortabel, centraal gelegen hotel.

In de namiddag verkennen we het centrum van de stad.

60 km – 1 u rijden

Dag 3 - 11.08 Sapporo – Tokachi dake

We rijden noordelijk naar het Daitsetzusan National Park. Diepe valleien, uitgestrekte wouden, watervallen, meren, vulkanische activiteit en een unieke fauna en flora maken hier een erg gevarieerde plek van.

Gedurende 3 dagen verkennen we dit indrukwekkende park, dat met voorsprong het grootste van Japan is.

Overnachting in Tokachidake Hotspring 1270m

170 km – 3 u rijden

Dag 4 - 12.08 Tokachi Dake

Vanuit onze accommodatie, aan de voet van de Tokachi-dake berg gelegen, vertrekken we naar de top van deze actieve vulkaan. Het is de hoogste berg van de Tokache vulkanische groep, 2077m. Hier kan zelfs in volle zomer nog sneeuw liggen. De route, die goed is aangeduid, brengt ons langs knappe vulkanische landschappen. Via dezelfde route keren we terug. In de accommodatie wacht ons een onsen (Japans bad), ideaal om te relaxen na de eerste beklimming van de reis.

12 km – 7 u wandelen – 1140 m klimmen/dalen

Dag 5 - 13.08 Tokachi Dake – Asahi Dake

Vanuit Tokachidake rijden we naar Asahidake onsen 1030m, in het noorden van het Daisetsuzan NP gelegen. Onderweg veel bloemen, de Furano-Bei regio is gekend voor de lavendelvelden die in de zomer in bloei staan. We komen toe in ons hotel dat ideaal gelegen is voor morgen.

In de namiddag maken we een verkennende wandeling in de omgeving.

70 km – 1,5 u rijden / 4 km – 1,5 u wandelen

Dag 6 - 14.08 Asahi Dake

We nemen een kabelbaan die ons meteen 550m hoger brengt. We zien reeds vulkanische activiteit, enorme rookpluimen die van ver zichtbaar zijn, het maakt ons duidelijk dat het om een actieve vulkanische zone gaat. Het gaat geleidelijk omhoog, met enkele steile secties onderweg.

Op de top van Asahi dake, de hoogste berg op Hokkaido 2290m, hebben we wijde zichten van de omgeving.

Het hotel beschikt ook hier over een onsen.

7 km – 5 u wandelen 700m klimmen/dalen

Dag 7 - 15.08 Asahi Dake - Rishiri

Vandaag wordt er heel wat gereden, we rijden dwars door het centrum van Hokkaidō tot het uiterste noordwesten.

We komen toe in Wakkanai, waar alles is aangeduid in het Japans én in het Russisch. Hier is het mogelijk om per boot naar verschillende Russische bestemmingen te gaan, waaronder Vladivostok.

De komende dagen hebben we onze voertuigen niet nodig, we laten ze in Wakkanai achter.

Per ferry reizen we verder naar Rishiri Island.

De komende 3 nachten verblijven we op het Rishiri eiland, dat volledig gedomineerd wordt door de gelijknamige vulkaan.

280 km – 5 u rijden / 1u 45m varen

Dag 8 - 16.08 Rishiri-San

Op tijd ontbijt want er staat een stevige dag op het programma.

We worden naar de start van de wandeling gebracht, gelegen op 220m. We starten in bosrijk gebied en klimmen geleidelijk langs een goed aangelegd pad. Onderweg hebben we verschillende viewpoints. Het pad is overwegend bedekt met steenpuin en boomwortels. Onderweg komen we een (onbemande) hut tegen, ideaal als picknick plaats.

Na de lunch wordt het pad steiler, er komen ook trappen aan te pas. Het laatste stuk kost een inspanning, maar de zichten van op de top zijn schitterend. Hier kan je bij goed weer de zee langs alle kanten zien liggen. We keren langs dezelfde weg terug.

16 km - 9 u wandelen - 1500 m klimmen/dalen

Dag 9 - 17.08 Rebun-Tō

Vanuit Rishiri Island nemen we een ferry naar Rebun-Tō. Dit kleinere eiland kent heel wat minder hoogteverschil, wat welkom zal zijn na de inspanningen van de dag voordien.

In de zomer vind je hier veel bloemen terug. We doen het rustig aan en hebben keuze uit verschillende wandelroutes. We zien Rishiri-Zan van hieruit liggen, omwille van de gelijkenis ook mini Fuji geheten.

We keren terug per ferry naar Rishiri waar we een laatste nacht doorbrengen.

6 km - 3 u wandelen – 1,5 u varen

Dag 10 - 18.08 Rishiri - Shiretoko

Per ferry keren we terug naar Wakkanai waar we opnieuw over ons voertuig beschikken. We rijden verder naar het meest noordelijke punt van Japan. We bevinden ons nu aan de Okhotsk zee, die Japan van Rusland scheidt. In vogelvlucht is Kamchatka niet meer zo ver af. De Okhotsk zee heeft een terechte reputatie voor zwaar weer, zelfs grote schepen hebben het hier soms moeilijk.

De Kuril eilanden, die vroeger Japans grondgebied waren, behoren momenteel tot Rusland.

Het blijft een dispuut met Japan, dat de eilanden claimt.

Een mooie rit langs desolate landschappen laat je kennismaken met een totaal andere kant van Japan.

Overnachting in goed gelegen accommodatie.

400 km – 6 u rijden – 1 u 45 varen

Dag 11 - 19.08 Rausu Dake

We zijn nu op Shiretoko Peninsula, één van de meest afgelegen gebieden van Hokkaidō. Een Unesco werelderfgoed site omwille van de unieke flora en fauna. Hier bevindt zich de grootste concentratie bruine beren in Japan.

We rijden naar de start van onze volgende wandeling: Rausu-Dake, met 1661m het hoogste punt van het schiereiland. Het laatste stuk moet er geklauterd worden, hoogtevrees heb je hier beter niet.

Wie wil kan het laatste stuk overslaan.

14 km – 8 u wandelen – 1460m klimmen/dalen

Dag 12 - 20.08 Shiretoko – Akan NP

In de voormiddag rijden we naar Shiretoko pas, 740m. Mount Rausu is van hieruit duidelijk zichtbaar. We maken een korte wandeling in het Shiretoko NP die ons naar Lake Rausu brengt. Onderweg komen we verschillende kleine meren tegen. Om de moerasachtige ondergrond te vermijden gaan de natste secties via een board walk.

Nadien rijden we verder naar onze volgende bestemming van de reis: het Akan National Park.
6 km – 2,5 u wandelen / 160 km – 3 u rijden

Dag 13 - 21.08 Mashū-Dake

Mashū-Ko geldt voor velen als het mooiste meer in Japan. Het is gekend voor zijn helderheid. De wandeling die we maken loopt langs het meer tot aan de top van Mashū-Dake, gelegen op 857m.

Onderweg hebben we goede zichten op de omliggende bergen.

Nadien rijden we verder naar het zuidelijke deel van het park.

Hier overnachten we in de omgeving van Meakan dake, waar we morgen een wandeling maken.

14 km – 5 u wandelen – 350m klimmen/dalen

Dag 14 - 22.08 Meakan Dake

Meakan-dake, 1499m, is de hoogste berg van het Akan National Park.

Via een goed aangeduid pad volgen we een route die door een dicht woud loopt. Het pad is bedekt met vele boomwortels, onderweg hebben we reeds zicht op de vulkaan.

Eenmaal boven hebben we panoramische zichten met iconisch vulkanische beelden.

Via een andere route keren we naar beneden en komen langs verschillende ravijnen (op veilige afstand).

Onnetō meer is een rustgevend plek, ideaal om de wandeling af te sluiten.

11 km – 6 u wandelen – 850m klimmen/dalen

Dag 15 - 23.08 Akan - Sapporo

Vanuit het Akan NP rijden we terug richting Sapporo. Een mooie route waar we o.a. de zuidelijke bergen van het Daizetsuzan NP te zien krijgen.

We rijden rechtsreeks naar Chitose Airport voor de vlucht naar Osaka, met aansluitend de internationale connectie naar Brussel.

260 km – 3,5 u rijden

Dag 16 - 24.08 Aankomst Brussel

Vanuit Osaka terug naar Brussel.

VERLENGING YAKUSHIMA

Dag 15 - 23.08 Akan – Sapporo - Kagoshima

Vanuit het Akan NP rijden we terug richting Sapporo. Een mooie route waar we o.a. de zuidelijke bergen van Daizetsuzan NP te zien krijgen. We rijden rechtsreeks naar Chitose Airport voor de vlucht naar Kagoshima via Tokyo. Kagoshima is een aangename stad in het zuiden van het eiland Kyushu gelegen.

Dag 16 - 24.08 Kagoshima - Yakushima

Een comfortabele ferry brengt ons naar Yakushima, waar een subtropisch klimaat heerst. We worden opgehaald aan de haven door de vriendelijke eigenaars van onze accommodatie, waar we de komende drie nachten verblijven. Yakushima is een relaxed eiland met weinig verkeer.

In de namiddag maken verkennen we de omgeving, en bezoeken o.a. een indrukwekkende waterval.

Dag 17 - 25.08 Yakushima

Yakushima is grotendeels bedekt met prachtige bossen, die vaak bedekt zijn met mos, wat een bijzondere sfeer creëert. Duizendjarige cederbomen, apen, bergen en een heel circuit aan wandelroutes maken het tot een topbestemming om op een actieve manier te verkennen.

Vanuit onze accommodatie gaan we naar de start van de wandeling en brengen een volledige dag in de dichte bossen van Yakushima door.

23 km – 9 u wandelen – 700m klimmen/dalen

Dag 18 - 26.08 Yakushima

Wie wil kan vandaag het eiland per elektrische fiets verkennen. Onderweg kom je verschillende watervallen tegen, onsen die rechtsreeks in zee uitkomen, en heb je een grote kans om apen of herten te zien. Wie het liever wat actiever doet, kan opteren voor een tweede wandeling, waarbij opnieuw heel wat geklommen wordt.

15 km – 7 u wandelen – 600m klimmen/dalen

Dag 19 - 27.08 Yakushima - Osaka

Vanuit Yakushima vliegen we via Kagoshima naar Osaka, met internationale aansluiting naar Brussel.

Dag 20 - 28.08 Osaka - Brussel

Vanuit Osaka terug naar Brussel.