



IRAN

Combineer cultuur en wandelen op één van de meest gastvrije bestemmingen ter wereld

- Esfahan en Shiraz
- Trekking Zagros gebergte
- Lut woestijn

De Perzische cultuur behoort tot de oudste ter wereld. Vanuit Esfahan starten we een rondreis door het fascinerende Iran. Esfahan kent zijn gelijke niet, deze historische stad heeft een groot aantal bezienswaardigheden waaronder de schitterende Jameh Moskee, Naqshe Jahan plein en Chehel Sotun paleis.

De Zagros bergketen, gelegen in het centrum, is de grootste van het land. In Dena National Park, dat deel uitmaakt van Zagros, maken we een 5-daagse trekking.

Vanop de top van Gach Mastan 4450m, hebben we prachtige zichten op de omgeving.

Shiraz, de oude hoofdstad van Iran, is een boeiende plek die niemand onberoerd laat.

Nabij gelegen is Persepolis, de belangrijkste restanten van het oude Perzië vind je hier terug.

Lut Desert, de meest uitgestrekte woestijn van het land, herbergt heel wat bijzondere rotsformaties.

Dit is één van de warmste plekken ter wereld.

Via het relaxte Kerman, bereiken we per trein de metropool van Tehran, hoofdstad van Iran, met o.a. het Golestan paleis en uitgestrekte bazaar.

Iran kent een unieke en zeer rijke cultuur, in combinatie met een verkenning van de centrale bergketen en Lut woestijn kies je voor een gevuld en gevarieerd programma.

PROGRAMMA

Dag 1 - 01.04 Brussel - Esfahan

Internationale vlucht vanuit Brussel naar Esfahan via Istanbul.

We worden verwelkomd door de lokale agent op de luchthaven.

We overnachten in een Caravanserai, traditionele Iraanse accommodatie.

Dag 2 - 02.04 Esfahan

Esfahan, 1590m, is de culturele hoofdstad van Iran. Het schitterende Shah plein, dat enkel het Tiananmen plein, China, moet laten voorgaan als grootste ter wereld, biedt een machtige introductie.

Rond dit enorme plein staan 2 indrukwekkende moskeeën, Chehel Sotun paleis en Bazar-e Bozorg, zonder uitzondering prachtig afgewerkte, hoogstaande bouwwerken.

Masjed-e Jameh complex is een museum van Islamitische architectuur dat tegelijk een belangrijk gebedscentrum is, een bezoek hieraan is onmisbaar.

's Avonds eten we in een uitstekend restaurant dat ons laat ervaren dat de Iraanse keuken heel wat te bieden heeft.

2de overnachting in een rustig gelegen Caravanserai.

Dag 3 - 03.04 Esfahan - Sisakht

Na het ontbijt verlaten we de stad, en rijden we in zuidelijke richting.

We stoppen in het historisch dorp Qehi, dat uit het Sassanid tijdperk dateert.

Kheir Abad kasteel, de moskee en de ondergrondse kanalen zijn de voornaamste bezienswaardigheden.

Onderweg komen we nog verschillende andere dorpen tegen.

We komen aan in het bergdorp Sisakht, 2240m in de Dena bergketen, die deel uitmaakt van Zagros.

Hier verblijven we in een traditioneel guesthouse, waar we ook lunchen.

We gaan dan te voet verder tot aan een grot, die we gedurende twee uur verkennen.

's Avonds krijgen we een lokale maaltijd geserveerd.

150 km – 4,5 u rijden

Dag 4 - 04.04 Dena Nationaal Park

We rijden ongeveer een uur verder in de richting van het Nationale Park van Dena. Hier start onze 5-daagse trekking.

We gaan vandaag naar het centrale deel van het park, door wouden en langs rivieren.

In de late namiddag bereiken we de eerste kampplaats.

15km – 5u wandelen – 800m klimmen/350m dalen

Kampplaats 2400m

Dag 5 - 05.04 Dena Nationaal Park

We zetten de trekking verder langs bergflanken door bosrijk gebied. We bevinden ons nu in het Dena National Park.

Onderweg bezoeken we een kweekcentrum van Iraanse herten, en de hoogste waterval van Dena NP.

In deze regio leven o.a. wolven, bruine beren en luipaarden.

We komen aan op onze tweede kampplaats waar we opnieuw in tenten overnachten.

11 km – 5u wandelen – 700m klimmen/600m dalen

Kampplaats 2450m

Dag 6 - 06.04 Dena Nationaal Park

Vandaag moeten we verschillende rivieren oversteken en komen onderweg een aantal watervallen tegen. Er worden in Dena Mountains vaak herten gespot.

We bereiken de volgende kampplaats van de trekking in de namiddag, waar we kunnen relaxen.

8 km - 5u wandelen - 800m klimmen/650m dalen

Kampplaats 2580m

Dag 7 - 07.04 Dena Nationaal Park

Na het ontbijt staat er een stevige klim op het programma die ons naar 3700m zal brengen.

Van op de pas hebben we mooie zichten op de omgeving. We zitten nu in het hart van het massief en hebben reeds zicht op een aantal toppen in de omgeving, waarvan we er morgen enkele zullen beklimmen. Er wordt een alternatieve route voorzien voor wie het liever wat rustiger aandoet.

Hier klim je minder dan 600m, en slaap je op 3200m hoogte.

11 km - 7u wandelen - 1400m klimmen/350m dalen

Kampplaats 3780m

Dag 8 - 08.04 Gach Mastan

Vroege start, want dit wordt een lange wandeldag met heel wat klimmen/dalen.

De eerste top die we bereiken is Hoz Hal, gelegen op 4350m. We gaan verder bergafwaarts over de bergkam en gaan onderweg over Bijan 1 & 2, Morgol, en Ghezel Ghaleh, allemaal + 4000m bergen.

In de namiddag bereiken we Gach Mastan, met 4450m is dit de hoogste piek in het Zagros gebergte. Via een andere route bereiken we 2,5 uur later onze voertuigen.

Net zoals gisteren kan de dag van vandaag ook heel wat minder actief gedaan worden voor wie de vele hoogtemeters liever niet doet.

Je wandelt dan 5 uur, met ongeveer 600m hoogteverschil.

We rijden van hieruit rechtsreeks naar Shiraz, 1585m, waar we de komende twee nachten in een comfortabel hotel overnachten.

14km - 10 u wandelen - 1050m klimmen/ 1800m dalen 220km - 3u rijden

Dag 9 - 09.04 Gach Mastan

Gedurende verschillende dynastieën was Shiraz de hoofdstad van Iran. Niet te missen zijn de Narenjestan tuin, de mooiste tuin die je in de stad kan vinden, de elegante roze moskee 'Nasir-al-Molk', en de tombe van Hafez.

Bazar-e Vakil is één van de boeiendste bazaars van Iran.

Dag 10 - 10.04 Pasargad - Persepolis

Vanuit Shiraz rijden we naar Persepolis, waar de cultuur van het Achaemenid rijk tot zijn hoogtepunt kwam. Een Unesco werelderfgoed site, met monumentale poorten, imposante trappen en zuilen. Nadien bezoeken we de tombe van de voormalige heerser Cyrus de Grote: Pasargad.

Via woestijnlandschappen rijden we verder naar Saadat Shahr, gelegen in het centrum van Pasargadae.

Hier overnachten we in een traditioneel guesthouse.

Dag 11 - 11.04 Saadat Sahr - Meymand

We rijden verder tot het historische dorp van Meymand. Onderweg stoppen we in het Maj kasteel, dat we na 1,5 uur klimmen bereiken, met panoramische zichten van de omgeving.

Rond de middag bereiken we Meymand, waar we in een handgemaakte grot verblijven, die meer dan 4000 jaar oud is. Na een maaltijd, die we samen met lokale mensen nemen, bezoeken we het dorp waar zich o.a. een klein regionaal museum bevindt, en een coöperatieve waar traditioneel brood en handicrafts worden vervaardigd. Nadien wandelen we naar de Eshkaft grot, die in de omgeving ligt.

4 u wandelen - 280km - 4u rijden

Dag 12 - 12.04 Lut Desert – Shafi Abad

We starten vroeg en rijden naar Shafiabad, het laatste dorp voor we de uitgestrekte Lut woestijn binnenrijden. Onderweg stoppen we aan de Shazdeh tuin, een Unesco werelderfgoed site.

Sirch is een exotisch dorp dat we kort bezoeken, we komen ook een bijzondere boom tegen die meer dan 1000 jaar oud is. In Shafiabad bezoeken we het ondergrondse reservoir en het oude gedeelte van het dorp. We overnachten opnieuw in een traditioneel guesthouse.

345km – 4,5 uur rijden

Dag 13 - 13.04 Lut Desert

Na het ontbijt rijden we per 4x4 verder naar Lut Desert, de grootste woestijn van Iran.

Hier treffen we onmetelijke zandlandschappen aan, en bizarre rotsformaties, lokaal Kalouts geheten.

We maken verschillende stopplaatsen en lunchen in the middle of nowhere.

Hierna rijden we naar één van de heetste plaatsen ter wereld: Gandom Beryan. Hier werden al temperaturen van 70°C gemeten – juli – in april is het rond 35°C.

Deze omgeving is zeer fotogeniek, we maken hier een korte wandeling.

Onze gids zorgt voor het diner aan ons tentenkamp, dat midden in de woestijn is gelegen.

Een zonsopgang meemaken hier is prachtig.

Dag 14 - 14.04 Kerman

Ook bij een zonsopgang stelt Lut desert niet teleur.

We ontbijten aan de kampplaats en rijden nadien verder naar Kerman.

Deze stad, die aan de rand van de woestijn is gelegen, heeft o.a. een boeiend antropologisch museum, en een grote aantrekkelijke bazaar.

‘ Avonds begeven we ons naar het station om een nachttrein te nemen naar Tehran.

Dit zijn comfortabele treinen waar we in bedden overnachten.

4x4 200 km – 3 u rijden / Trein 800 km – 9 u rijden

Dag 15 - 15.04 Tehran

We komen 's morgens toe in Tehran en maken ons klaar om de 2de grootste metropool (na Cairo) van het Midden-Oosten te verkennen.

In de voormiddag bezoeken we Golestan Palace, een Unesco Werelderfgoed, het oudste historisch monument van de stad dat uit 17 paleizen en musea bestaat. De koninklijke woonst van de 'Qajars', de toenmalige heersers, vormt een oase van rust in het centrum van de stad.

De enorme bazaar van Tehran telt in totaal meer dan 10km aan gangen, veel mensen doen hier nog steeds hun dagelijkse inkopen.

Nadien bezoeken het E-Honar Mandan, 'Artist' park, een ruim park waar we de reis op een relaxte manier kunnen afsluiten.

Dag 16 - 16.04 Tehran - Brussel

Internationale vlucht vanuit Tehran naar Brussel via Istanbul