



MONGOLIË

Ervaar de prachtige landschappen en cultuur van 'The Land of the Blue Sky'

- Unieke nomadencultuur
- Twin Peaks trekking
- Eagle Hunting Festival

Een 23-daagse exclusieve rondreis in één van de minst bevolkte landen ter wereld.

Vanuit de hoofdstad, Ulaanbator, bereiken we Kharhorin, waar zich één van de belangrijkste kloosters van het land bevindt.

De landschappen wisselen voortdurend; restanten van vulkanische activiteiten, hotsprings, steppe, meren en zandduinen.

Onderweg komen we kuddes yaks, paarden en kamelen tegen.

We maken een 10-daagse sportieve trekking met indrukwekkende bergzichten doorheen een weinig bezochte regio in de noordelijke provincie Ulaangom.

We wandelen langs meren, besneeuwde bergtoppen en dichte wouden, en maken kennis met een Eagle Hunting familie.

Het Eagle Hunting festival, een uniek en fascinerend schouwspel, vormt een mooie afsluiter van deze reis in Mongolië. Nomaden worden steeds zeldzamer op onze planeet, in Mongolië kan je het nomadenleven nog op een intense manier ervaren.

Onderweg slapen we in comfortabele tenten, en Ger kampen. Opmerkelijk is dat in de enorme uitgestrektheid van Mongolië bijna nergens hekken of afsluitingen aanwezig zijn, wat een groot gevoel van vrijheid creëert.

Het avontuurlijke karakter van deze reis maakt ernaar dat onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in vluchtschema's of andere oorzaken, tot een verandering van dagindeling of programma kan leiden.

PROGRAMMA

Dag 1 - 11.09 Brussel - Ulanbaator

Internationale vlucht vanuit Brussel naar Ulaanbaator.

Dag 2 - 12.09 Ulanbaator - Kharhorin

Aankomst in de Mongoolse hoofdstad waar we worden opgewacht door onze lokale gids en chauffeurs. We rijden meteen door in westelijke richting.

Na een boeiende rit bereiken we Kharhorin, waar zich het eerste boeddhistische klooster van Mongolië bevindt, Erdene Zuu Khiid.

Overnachting in een Ger kamp aan de rand van Kharhorin.

Afstand 380km - 5 u rijden - Kharhorin 1900 m

Dag 3 - 13.09 Terkhiin Tsagaan Lake

We rijden verder tot we Terkhiin Tsagaan Lake bereiken, één van de mooiste meren in Mongolië.

Het meer is omringd door niet actieve vulkanen en kraters, in deze regio vinden we heel wat lava terug.

We gaan naar de top van de Khorgo Uul vulkaan en gaan door canyons die vanuit Tarlat naar de vulkaan leiden.

De vulkanische krater is 200m breed en 100m diep en is bedekt met bomen aan de achterzijde.

Afstand 280km - 6 u rijden - Ger kamp 1500 m

Dag 4 - 14.09 Telmen Lake

In westelijke richting gaat onze route verder, we komen o.a. voorbij het dorp Tsontsengel.

In de namiddag bereiken we Telmen Lake, een mooi meer waar veel vogels terug te vinden zijn. Het is gelegen tussen twee verschillende eco systemen: droge- en beboste steppe.

Wouden, zandduinen, bergen, verschillende rivieren en meren bieden een gevarieerd landschap.

Je vindt hier 'Zambaga' terug, een zeldzame woestijnbloem. We relaxen en wandelen aan Telmen Lake.

Afstand 280km - 6 u rijden - Ger kamp 1500 m

Dag 5 - 15.09 Khar Nuur - Senjit Khad

We rijden verder langs de prachtige landschappen van Mongolië door de Zavkhan provincie.

De wijde en uitgestrekte vlakten doen je wegdromen.

We overnachten in een comfortabel Ger kamp waar een douche welkom zal zijn na een lange dag rijden.

Afstand 380km - 7 u rijden - Ger kamp 1500 m

Dag 6 - 16.09 Mukart Oasis

We doen het rustig aan op deze bijzondere plek, de Mukart Oasis, die omgeven is door muren van zand en de thuisbasis van verschillende soorten vogels is.

Hier kunnen we de unieke Mongoolse landschappen observeren; een mix van woestijn, grasland en meren.

De Mukhart rivier die de oase deed ontstaan, stroomt verder door de zandduinen door de woestijn en mondt uiteindelijk uit in de grotere Zavkhan rivier.

Afstand 390km - 6 u rijden - Ger kamp 1400 m

Dag 7 - 17.09 Bayan Nuur & Bor Khyariin Els

De gigantische zandduinen van Khyariin Els behoren tot de grootste van Mongolië. Enkel in de zuidelijke Gobi woestijn kan je duinen aantreffen die eveneens 300m hoogte overtreffen.

Bayan Nuur (Nuur betekent meer) ligt verborgen tussen de zandduinen.

Afstand 370km - 6 u rijden - Ger kamp 1400 m

Dag 8 - 18.09 Airag – Khyaragas Nuur

De regio waar we vandaag doorrijden heet 'Great Lakes Depressions', een gebied groter dan België. Dit semi woestijnachtig landschap ligt ten westen van de Altaï bergketen, de grootste van het land. De meren die we hier aantreffen zijn zoutmeren, wat uitzonderlijk is gezien de enorme afstand van enige zee of oceaan. Khyaragas meer is bekend voor zijn mooie meer rand en de afwezigheid van muggen (wat aan andere meren vaak niet zo is).

Afstand 250km - 6 u rijden - Ger kamp 1700 m

Dag 9 - 19.09 Ulaangom

Vandaag komen we voorbij de provinciehoofdstad Ulaangom, waar er de mogelijkheid bestaat om nog een aantal snacks te voorzien voor tijdens de trekking. We rijden nadien verder naar de start van de trekking waar we onze eerste kampplaats opzetten. We nemen afscheid van onze lokale gids die vanuit Ulaanbaator met ons is vertrokken, en van de chauffeurs.

5u rijden - Kampplaats 1950 m

Dag 10 - 20.09 Zuun Salaan Belchir

Kennismaking met de lokale gids die ons tijdens de trekking zal vergezellen. Het team bestaat verder uit een kok en enkele dragers. De bagage wordt op de kamelen geladen en we vertrekken voor een 10-daagse tocht door één van de meest spectaculaire regio's in Mongolië.

We gaan door een mooie vallei en doen het op deze eerste dag rustig aan.

Wandeltijd 5 u - Kampplaats 2100 m

Dag 11 - 21.09 Uliastai pas

We zetten de trekking verder via de Uliastai pas 2700m, van op de pas hebben we prachtige zichten op meren, groene valleien en besneeuwde bergtoppen.

We houden lunch aan het Khukh meer, ook blauw meer geheten omwille van de heldere diepblauwe kleur.

We gaan na de lunch verder langs dit meer.

Op het einde van de dag bezoeken we het Khujirt community center.

Wandeltijd 7 u - Kampplaats 2150 m

Dag 12 - 22.09 Gyalsakh pas

We trekken door open wijde groene valleien via de Gyalsakh pas op 2800m.

Onderweg steken we de Delgermurun rivier over, met behulp van onze paarden.

We kamperen aan de Turgen rivier.

Wandeltijd 7 u - Kampplaats 2200 m

Dag 13 - 23.09 Turgen bergen

Vandaag bezoeken we de Turgen bergen, waar we naar één van de hogere pieken gaan om een mooi zicht op de omgeving te hebben.

Dit is het leefgebied van de sneeuwluipaard, die zich terugtrekt op de meest geïsoleerde plekken.

We bezoeken een nomadenfamilie en proeven nomadische melkproducten zoals gedroogde schapenkaas.

Wandeltijd 7 u - Kampplaats 2400 m

Dag 14 - 24.09 Vijf meren

We wandelen verder naar een regio waar zich 5 meren bevinden op een hoogte van 3200m. Onderweg zien we besneeuwde bergtoppen, kleurrijke wilde bloemen en verschillende bergmeren.

Wandeltijd 6 u - Kampplaats 3100 m

Dag 15 - 25.09 Olon Nuurn Belcher

Stevige wandeldag, onderweg gaan we de Kharkhira rivier over en wandelen richting Olon Nuurn Belcher, waar zich heel wat kleine meren bevinden. Deze meren ontstaan door de regen en grondwater, sommige jaren bevinden zich hier tot 80 meertjes.

Wandeltijd 8 u – Kampplaats 2900 m

Dag 16 - 26.09 Ereesen pas

We zetten de trekking verder en steken de Ereesen pas over op 3300m, zelfs in volle zomer ligt er hier nog sneeuw. We hebben panoramische zichten van de omgeving op de pas.

We bereiken Irvest Am, een nauwe vallei die tot de Yamaat bergketen behoort, hier leven veel Ibex (bergschapen).

Wandeltijd 7 u – Kampeerplaats 2500 m

Dag 17 - 27.09 Rustdag

Na heel wat wandeldagen zal een rustdag deugd doen. Wie wil kan de mooie omgeving verkennen samen met de lokale gids.

Wandeltijd 5 uur - Kampeerplaats 2850 m

Dag 18 - 28.09 Yamaat rivier

We gaan verder door een nauwe vallei tot we aan de Yamaat rivier komen, een grote rivier die te diep is om te voet over te steken. Met behulp van onze paarden steken we de rivier driemaal over. Onderweg komen we oude rotsschilderingen en graven tegen.

's Avonds ontmoeten we onze chauffeurs, die ons tegemoet zullen komen op de laatste kampplaats van de reis.

Wandeltijd 6 u – Kampeerplaats 2600 m

Dag 19 - 29.09 Terugrit Ölgii

De bergen laten we nu achter ons en we rijden we naar Ölgii, hoofdstad van de Altaï provincie, in het uiterste westen van Mongolië.

Onderweg bezoeken we Achit Nuur, één van de grootste verswatermeren in Mongolië, met mooie landschappen in de omgeving.

We overnachten vandaag in een comfortabel hotel, een warme douche zal welkom zijn na de trekking.

5 u rijden – Ölgii 1700 m

Dag 20 - 30.09 Eagle Hunting Festival

Ieder jaar komen er van iedere uithoek van het westen van Mongolië eagle hunters met hun vogel naar Ölgii om deel te nemen aan het festival. Iedere vogel blijft trouw aan één persoon verbonden, gedurende heel zijn leven.

Na een lange training kennen deze machtige roofvogels onwaarschijnlijke jachttechnieken die tijdens het festival worden gedemonstreerd,

Dag 21 - 01.10 Eagle Hunting Festival

Tijdens de tweede dag komen de eagle hunters en hun vogels opnieuw in actie. Er is ook muziek, dans, kleurrijke traditionele kledij, en verschillende andere activiteiten zoals boogschieten, of paardrijden. Het gebeurt allemaal in een relaxte sfeer en vormt een mooie afsluiter voor een reis die niet snel zal vergeten worden.

Dag 22 - 02.10 Ölgii - Ulanbaator

Vanuit Ölgii vliegen we terug naar Ulanbaator, een vlucht van 3 uur die ons het traject dat we aflegden door Centraal-Mongolië vanuit de lucht laat zien.

Transfer naar een comfortabel en centraal gelegen hotel in de Mongoolse hoofdstad, waar bijna de helft van de 3 miljoen inwoners van het land leven. We bezoeken met een lokale gids het Gandan klooster, het winterpaleis, Zaisan memorial en het Sukhbaatar plein.

Dag 23 - 03.10 Ulanbaator - Brussel

Internationale vlucht vanuit Ulaanbaator terug naar Brussel.