



## PAPOEA NIEUW GUINEA

Een aparte bestemming met een ongeëvenaarde culturele rijkdom die we op een actieve manier verkennen

- Wandelen in de hooglanden
- Ontdek de machtige Sepik rivier
- Vulkanische landschappen in Rabaul

Papoea Nieuw Guinea is een mysterieuze plek, met een ongeziene variatie van traditionele culturen.

Het bezit bovendien één van de grootste onaangetaste regenwouden ter wereld, voor natuurliefhebbers een topbestemming. We starten de reis aan de Sepik rivier, de langste rivier van het land die zich een weg baant door moerasgebied en regenwoud.

We verkennen verschillende dorpen per kano, en maken kennis met traditionele gebruiken.

In Mt Hagen wonen we een kleurrijk festival van hoogstaand niveau bij waarbij dans, muziek en zang op een unieke manier worden gecombineerd.

Via een gecharterd vliegtuig komen we in de Simbai regio toe. Deze afgelegen, bergachtige regio biedt uitstekend terrein om te wandelen.

We wandelen door tropisch regenwoud, langs authentieke dorpen, watervallen, en afwisselende landschappen.

Rabaul is een eiland dat ten noorden van het New Britain eiland is gelegen. De vulkanische landschappen die we hier te zien krijgen tonen een totaal andere kant van PNG.

De vriendelijkheid en de contacten met de lokale bevolking behoren ongetwijfeld tot één van de hoogtepunten van deze reis.

Een bezoek aan Papoea Nieuw Guinea is op alle vlakken een intense ervaring die nog lang zal nablijven.

*Het avontuurlijke karakter van deze reis maakt ernaar dat onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in vluchtschema's of andere oorzaken, tot een verandering van dagindeling of programma kan leiden.*

## PROGRAMMA

### Dag 1 - 14.08 Brussel – Dubai - Brisbane

Vanuit Brussel vliegen we naar Dubai.

### Dag 2 - 15.08 Brisbane – Port Moresby

Vanuit Dubai vliegen we naar Brisbane, Australië.

### Dag 3 - 16.08 Port Moresby - Wewak

Vanuit Brisbane vliegen we naar Port Moresby, hoofdstad van Papoea Nieuw Guinea (PNG). Aansluitend vliegen we door naar het uiterste noorden van het land, waar we landen in Wewak. We overnachten in een comfortabel hotel aan de rand van dit stadje. Tijdens de tweede Wereldoorlog bevond zich hier een belangrijke Japanse legerbasis, die verschillende keren is gebombardeerd.

### Dag 4 - 17.08 Wewak - Pagwi

Met onze 4x4 voertuigen, geen overbodige luxe op de uitdagende wegen in PNG, rijden we in zuidelijke richting het binnenland in. Onderweg komen we verschillende dorpen en lokale markten tegen.

Pagwi is gelegen aan de Sepik rivier, waar onze boot ons ligt op te wachten die ons naar onze lodge zal brengen, mooi gelegen aan de Sepik rivier.

Deze machtige rivier is de langste van PNG en loopt door moerassen, regenwoud en bergen.

*145 km – 5 u rijden*

### Dag 5 - 18.08 Sepik River

De tribes (stammen) die aan de Sepik rivier leven, kennen tradities die al eeuwen meegaan, en waarvan sommigen nog steeds bestaan. We bezoeken verschillende dorpen in deze regio, zoals Tambunum, Kanaganamun, Kangriman en Mammeri. De lokale inwoners zijn nieuwsgierig en laten ons welkom voelen.

De verplaatsingen gebeuren per kano of te voet.

De traditionele maaltijden laten ons kennismaken met de aparte keuken van de dorpen langs Sepik rivier.

Onze accommodatie is de komende twee nachten wat eenvoudiger, in het dorp, waardoor we het dorpsleven optimaal kunnen ervaren.

### Dag 6 - 19.08 Sepik River

Eén van de highlights van de Sepik regio is ongetwijfeld een bezoek aan een uniek spiritueel huis.

Deze huizen, ontworpen en gebouwd met primitieve architecturale kennis, verspreid langs de Sepik rivier, zijn van groot belang voor de lokale bevolking.

Verskillende culturele activiteiten zoals dans, muziek, kunst en jachttechnieken geven ons een beter inzicht hoe de mensen leven - toen en nu - in deze afgelegen dorpen.

### Dag 7 - 20.08 Sepik – Mount Hagen

We laten de Sepik rivier achter ons en keren terug naar Wewak, waar we een korte, spectaculaire vlucht nemen naar Mt Hagen, gelegen in het centrum van het eiland.

Mount Hagen is één van de voornaamste steden in het centrale hoogland.

We maken kennis met onze lokale gids die ons vergezelt naar een comfortabel hotel.

In de omgeving, die erg bosrijk is, worden vaak 'Birds of Paradise' gespot. Met wat geluk zien we één van deze prachtige vogels, die als symbool gelden van PNG.

*1 u vliegen*

**Dag 8 - 21.08 Mount Hagen festival**

Papoea Nieuw Guinea kent een enorm rijke en gevarieerde cultuur, die tot zijn hoogtepunt komt tijdens één van de vele festivals die je overal op het eiland kan meemaken. In Mount Hagen is een groot festival waar tot 90 verschillende groepen aan deelnemen. Kleurrijk beschilderde strijders uit het hoogland, versierd met veren, dansen die worden uitgevoerd op meeslepende drummuziek, vuurdansers en zangroepen: een unieke kennismaking met het hoogland.

De gebruiken en hun betekenis worden verduidelijkt door de lokale gids die ons wegwijs zal maken tijdens het festival.

**Dag 9 - 22.08 Mount Hagen - Simbai**

Vanuit Mt Hagen vliegen we naar Simbai, een regio die ideaal geschikt is om te wandelen, wat we de komende dagen ook zullen doen. We verblijven enkele dagen in wat primitievere omstandigheden en leren de bewoners van deze regio kennen.

We worden verwelkomd met een traditionele Kalam sin-sing processie, die samengaat met prachtige versieringen, muziek en dans die enkel in deze regio is terug te vinden.

We verkennen het dorp en maken een eerste wandeling in de omgeving, in deze erg afgelegen regio.

's Avonds proberen we de lokale keuken uit.

*30 min vliegen – 2 u wandelen*

**Dag 10 - 23.08 Simbai**

De komende twee dagen brengen we erg actief door. We wandelen naar Waim, een klein dorpje dat op de grens tussen de Westelijke hooglanden en de provincie Madang gelegen is. In dit dorp wonen maar een 70-tal permanente inwoners.

We wandelen door open graslanden, dicht beboste delen en komen verschillende watervallen tegen.

Er zijn sommige stukken waar steil wordt geklommen en gedaald.

Het team dat met ons meegaat zorgt voor de bagage zodat alles comfortabel verloopt.

De meeste bagage hebben we in Mt Hagen achtergelaten, hier nemen we enkel mee wat we nodig hebben voor de komende dagen. Mensen leven hier nog in zeer primitieve omstandigheden, en zijn oprecht nieuwsgierig naar bezoekers. Hier slapen we samen in een huis in het dorp met gedeeld sanitair.

*5 u wandelen*

**Dag 11 - 24.08 Simbai**

We brengen de voormiddag in het dorp door en leren de inwoners van Waim, en hun dagelijkse routine kennen. Jagen, koken, voedsel zoeken in het woud, zingen en hutten herstellen zijn enkele van hun activiteiten. Als westerling is het een boeiende ervaring om te zien hoe eenvoudig er hier nog geleefd wordt.

Na de lunch keren we terug naar Simbai waar we overnachten op dezelfde plek als dag 9.

Onderweg komen we nog verschillende andere dorpen tegen, we genieten van de mooie natuur.

*5 u wandelen*

**Dag 12 - 25.08 Simbai – Mt Hagen**

Indien de weersomstandigheden het toelaten vliegen we 's morgens terug naar Mt Hagen met ons chartervliegtuig. Geregeld worden deze vluchten verlaat, waardoor we mogelijks pas in de namiddag toekomen in Mt Hagen. Verloopt alles zoals gepland, dan is er in de namiddag een bezoek gepland aan de zogenaamde 'food bowl' van PNG. Dit is een vallei in de nabijheid van Mt Hagen waar veel gewassen worden verbouwd. Koffie- en theeplantages, groenten- en fruitteelt, en veeteelt zijn hier overal terug te vinden, en zorgen voor heel wat werkgelegenheid.

*30 min vliegen – 2 u rijden*

**Dag 13 - 26.08 Mt Hagen - Rabaul**

We laten de hooglanden van PNG achter ons en bereiken, via een tussenlanding in Port Moresby, Rabaul. Rabaul is gelegen in het uiterste noorden van het eiland New Britania, het grootste eiland van PNG buiten het hoofdeiland. Dit eiland is grotendeels bedekt met tropisch regenwoud, er zijn ook verschillende vulkanen.

In 1994 hebben de uitbarsting van 2 vulkanen (Tavurvur en Volcan) ervoor gezorgd dat Rabaul van de kaart werd geveegd. Intussen is er veel terug hersteld, en de hele regio blijft prachtig.

We maken een verkennende wandeling in de omgeving met zicht op verschillende vulkanen.

De komende 3 nachten verblijven we in een comfortabel hotel met zwembad.

*2 u vliegen*

**Dag 14 - 27.08 Rabaul**

In de voormiddag gaan we naar de top van Tavurvur vulkaan, met schitterende zichten op de omgeving én van de krater, waaruit nog steeds gassen ontsnappen.

Het wordt onderweg erg warm, maar wie van vulkanische landschappen houdt zal niet teleurgesteld zijn.

In de namiddag gaan we naar Matupit eiland, aan de voet van de Tavurvur vulkaan gelegen.

We maken een boottocht die o.a. langs de Simpsonhaven gaat en die ons indrukwekkende zichten biedt op die vulkanen. In de omgeving van Rabaul liggen 6 vulkanen, waarvan de meest actieve veruit Tavurvur is.

*3 u wandelen*

**Dag 15 - 28.08 Vrije dag**

Vandaag is vrij te besteden, er zijn verschillende optionele excursies mogelijk.

De nabije omgeving van Rabaul heeft erg helder water, met veel kleurrijke tropische vissen en koralen, ideaal om te snorkelen. Hier worden geregeld dolfijnen gespot.

Wie daar interesse in heeft kan ook snorkelen naar een Japans vliegtuig dat hier is neergestort tijdens de 2<sup>de</sup> Wereldoorlog, en slechts op 3 m diepte ligt.

Is je interesse voor de 2<sup>de</sup> Wereldoorlog wat groter, dan kan je opteren voor een excursie waarbij je o.a. de bunker van Yamamoto bezoekt. Hij was het brein achter de aanval op Pearl Harbour in 1943.

Je bezoekt verder overblijfselen van een onderzeeboot en een bommenwerper.

Rabaul werd volledig bedekt onder een dikke laag as, er heerst tot vandaag een apocalyptische sfeer.

Voor wie het liever wat actiever doet zijn er verschillende mogelijkheden om te wandelen onder begeleiding van een lokale gids. Je krijgt mooie zichten op de omliggende baaien en vulkanen.

Hotsprings bezoeken in de omgeving is een andere optie, de ligging alleen al maakt het een bezoek waard.

**Dag 16 - 29.08 Rabaul – Port Moresby**

We vliegen in de voormiddag terug naar Port Moresby, waar we een laatste nacht verblijven in een comfortabel hotel nabij het centrum.

De hoofdstad heeft een aantal boeiende plekken om te bezoeken, zoals Nature Park, waar je heel wat inheemse vogels kan zien, waaronder de prachtige Bird of Paradise.

Een bezoek aan het parlement is zeker de moeite waard. We sluiten de dag af met een wandeling langs Ela Beach, 's avonds volgt een uitstekend diner in ons hotel.

*1 u vliegen*

**Dag 17 - 30.08 Port Moresby – Brisbane - Dubai**

We laten PNG achter ons en vliegen terug naar Brisbane, met connectie naar Dubai.

**Dag 18 - 31.08 Dubai - Brussel**

Vanuit Dubai vliegen we terug naar Brussel.