



## PATAGONIA

Verken zuidelijk Patagonia op een actieve manier

- O-circuit Torres del Paine
- Fitz Roy en Cerro Torre
- Dientes de Navarino: de meest zuidelijke trekking ter wereld

Patagonië blijft één van de meest tot de verbeelding sprekende regio's in Latijns-Amerika.

Buenos Aires is één van de boeiendste steden van het continent, per fiets verkennen we deze metropool. Vanuit Calafate bezoeken we de gletsjer van Perito Moreno, die via een reeks loopbruggen of een korte boottrip van vlakbij kan aanschouwd worden. Het maakt deel uit van de gigantische zuidelijke ijskap. Fitz Roy en Cerro Torre zijn iconische symbolen van Patagonië, beiden aanschouwen we van dichtbij.

Torres del Paine is gelegen in Chili, hier vindt je sommige van de meest indrukwekkende landschappen terug van Patagonië. Een circulaire 8-daagse route biedt het meest volledige overzicht van het park.

Een uitdagende trekking die de geoefende bergwandelaar enorm zal appreciëren.

Na een binnenlandse vlucht bereiken we Ushuaïa, de meest zuidelijke stad van het continent.

Een korte boottocht brengt ons naar het eiland Navarino, momenteel nog zeer weinig bezocht.

Dientes de Navarino is een 4-daagse trekking met mooie bergzichten onderweg.

Ze eindigt in Puerto Williams, waar we kennis maken met restanten van de oorspronkelijke inwoners.

Ushuaïa kent een aparte sfeer, er bestaat de mogelijkheid om de nabijgelegen Martial gletsjer te bezoeken.

Een afwisselende reis die niet snel zal vergeten worden!

## PROGRAMMA

### Dag 1 - 13.11 Brussel – Buenos Aires

Internationale vlucht vanuit Brussel via Madrid naar Buenos Aires.

### Dag 2 - 14.11 Buenos Aires

Aankomst in Buenos Aires, de meest Europese stad van Latijns-Amerika.

We starten met een fietstour doorheen de meest bekende buurten als de Plaza de Mayo met het Casa Rosada of "Roze Huis", de oude residentiële buurt San Telmo, de typische havenwijk La Boca, de gerenoveerde haven Puerto Madero, Recoleta en/of Palermo. Overnachting in de gezellige wijk San Telmo

### Dag 3 - 15.11 Calafate – Perito Moreno

We vertrekken uit de lokale luchthaven van Aeroparque, na 3,5 uur vliegen komen we aan in El Calafate, in het zuiden van Patagonië gelegen. Verschillende gletsjers afkomstig van het zuidelijk continentaal ijsveld komen hier samen in Lago Argentino, het grootste meer in Argentinië.

Wij rijden na de vlucht meteen door tot aan de gletsjer Perito Moreno, die van dichtbij kan geobserveerd worden. Met wat geluk zien we stukken ijs in het meer vallen, spektakel verzekerd!

### Dag 4 – 16.11 Calafate – El Chaltén

Transfer naar El Chaltén, een dorp dat pas in 1985 werd opgericht om toegang te verschaffen tot de unieke nabijgelegen bergen, en om de Chilenen voor te zijn om het gebied te claimen.

Onderweg hebben we reeds zicht op Fitz Roy die van ver kan gezien worden.

We verkennen het dorp en eten 's avonds in één van de uitstekende restaurants die je er kan terugvinden.

### Dag 5 - 17.11 Cerro Torre

Dagwandeling naar Cerro Torre, gelegen aan het gelijknamige meer. Deze granieten toren is een gegeerd doel voor ervaren klimmers.

Beklimmen doen we niet, we gaan wel tot aan het meer van Cerro Torre en keren terug naar El Chaltén. Onderweg kome we voorbij prachtige unieke Patagonische landschappen.

*20 km - 7 u wandelen - 260 m klimmen/dalen*

### Dag 6 - 18.11 Fitz Roy

Vandaag wandelen we naar Laguna de los Tres, met Fitz Roy 3405m op de achtergrond, één van de absolute symbolen van Patagonië. Nadien gaan we verder tot aan Hosteria el Pilar, onze transfer staat hier klaar om terug te keren naar El Chaltén, waar we opnieuw overnachten.

*26 km - 10 u wandelen - 1100 m klimmen/700 m dalen*

### Dag 7 - 19.11 El Chaltén – Refugio Torre Norte

Een privé transfer brengt ons rechtsreeks naar Parque Nacional Torres del Paine. We logeren aan de rand van het park in een comfortabele refuge. We bevinden ons nu niet meer in Argentinië maar zijn in Chili.

*495 km - 7,5 u rijden*

### Dag 8 - 20.11 Refugio Torre Norte – Camping Serón

Onze uitrusting, voeding en kledij wordt overlopen zodat we degelijk voorbereid kunnen vertrekken.

Na de briefing, start van onze 8-daagse trekking in Torres del Paine!

Na inschrijving bij de parkautoriteiten vertrekken we. De eerste dag doen we het rustig aan, we hebben wijde bergzichten en met wat geluk zien we guanaco's, die hier veelvuldig voorkomen.

We komen toe op onze eerste kampplaats: camping Serón. Deze goed uitgeruste camping beschikt over sanitair, douches en er kunnen maaltijden verbruikt worden.

*14 km – 5 u wandelen – 250 m hoogteverschil*

#### **Dag 9 - 21.11 Camping Serón – Camping/Refugio Dickson**

Het eerste deel van de dag is ervoor gekend dat er vaak wind staat, we maken er wellicht kennis mee vandaag. We komen langs Laguna Alejandra, een mooi gelegen meer. Kort nadien zien we Lago Paine liggen, een groot meer. We wandelen evenwijdig met de gelijknamige rivier naar Dickson, onze volgende kampplaats. Onderweg prachtige zichten van de achterzijde van het Paine massief.

Hier ligt een refuge en is een ruime camping gelegen. Opnieuw kunnen we van het nodige comfort genieten; er zijn douches beschikbaar en alle maaltijden zijn er verkrijgbaar.

*18 km – 7 u wandelen – 200 m hoogteverschil*

#### **Dag 10 - 22.11 Camping/Refugio Dickson – Camping Los Perros**

Na de langere wandeldag van gisteren staat vandaag de kortste dag van het circuit op het programma.

Een prachtige dag met mooi gelegen meren, gletsjers en uitgestrekte wouden. Verschillende vogelsoorten, waaronder de Magelaanse specht, zijn hun thuis in deze bossen.

De kampplaats van vandaag is kleiner, er is eveneens sanitair voorzien en douches met koud water (de vorige campings bieden douches met warm water).

Hier worden enkel snacks verkocht, vandaag zorgen we zelf voor onze maaltijden.

*9 km – 4 u wandelen – 360 m hoogteverschil*

#### **Dag 11 - 23.11 Camping Los Perros – Camping/Refugio Grey**

Vandaag vertrekken we op tijd want er wacht ons een stevige wandeldag. We steken Paso Gardner, 1241m, over. Op zich geen onoverkomelijke hoogte, maar de harde wind die hier vaak staat maakt het wat uitdagender. Eénmaal de pas voorbij nemen we picknick aan de Camping Paso. Nadien volgt een afdaling met onderweg prachtige zichten op de Grey gletsjer. Zonder twijfel is dit één van de mooiste dagen van het circuit. Overnachting in de uitstekende uitgeruste camping van Grey.

*22 km – 10 u wandelen – 1200 m hoogteverschil*

#### **Dag 12 - 24.11 Camping/Refugio Grey – Paine Grande**

Na de stevige dag van gisteren volgt er vandaag een relatief eenvoudige, maar opnieuw erg mooie dag.

We dalen voor het grootste deel van de route (er zijn ook enkele stukken bergop) en genieten onderweg van de wijde landschappen met zichten op gletsjermereën en de Grey gletsjer vanop afstand.

Paine Grande, waar we overnachten, is de grootste refuge/camping van het Nationale Park met alle nodige voorzieningen.

*11 km – 5 u wandelen – 600 m hoogteverschil*

#### **Dag 13 - 25.11 Paine Grande – Refugio/Camping Cuernos**

We wandelen verder langs Lago Nordenskjöld naar Refugio los Cuernos. Indrukwekkende zichten op de Cuernos (hoornen), die samen met de Torres symbool staan voor het park.

Mogelijkheid om onderweg naar de mooie Valle Francés te wandelen, hiervoor kunnen we onze rugzakken aan Campamento Italiano achterlaten. Refugio/Camping Cuernos is opnieuw uitstekend uitgerust.

*13 km – 5,5 u wandelen – 550 m hoogteverschil*

#### **Dag 14 - 26.11 Refugio/Camping Cuernos – Refugio Chileno**

We zetten onze tocht verder naar Refugio Chileno. Indrukwekkende zichten van de Cuernos, en zicht op het enorme Nordenskjöld meer.

Het laatste deel klimmen we naar Refugio Chileno, onze laatste overnachtingsplaats in het park. We maken het niet te laat want morgen vertrekken we op tijd om naar de Torres te gaan.  
*17 km - 6 u wandelen - 300m hoogteverschil*

### Dag 15 - 27.11 Refugio Chileno - Calafate

's Morgens vroeg wandelen we naar de basis van de torens waarnaar het park Torres del Paine is genoemd. Deze spectaculaire granieten torens zijn een gegeerd doel voor de betere klimmers. Nadien rijden we terug naar Argentinië, El Calafate, waar we overnachten in hetzelfde hotel dat we reeds kennen van dag 3. 's Avonds eten we in een uitstekend restaurant met een glaasje wijn om de goede afloop van de trekking te vieren.  
*7 km - 4 u wandelen/ 275 km - 4 u rijden*

### Dag 16 - 28.11 Ushuaïa

Rechtsreekse vlucht vanuit Calafate naar Ushuaïa. Afhankelijk van het vluchtschema bezoeken we in de namiddag een kolonie Magellaan pinguïns, gelegen op het eiland Martillo, tegenover de historische estancia (farm) Harberton.

### Dag 17 - 29.11 Puerto Williams

We steken Beagle Channel over per boot en komen toe in Puerto Navarino, we bevinden ons terug op Chileens grondgebied. Na 1,5 uur rijden komen we toe in Puerto Williams, dat geldt als de meest zuidelijke bewoonde plek ter wereld. Hier bereiden we onze 4-daagse trekking voor. 's Avonds bestaat de mogelijkheid om King Crab te eten. Overnachting in een eenvoudig hostel.  
*6 u wandelen - 400 m klimmen*

### Dag 18 - 30.11 Dientes de Navarino

Los dientes (tanden) de Navarino staat gekend als de meest zuidelijke trekking die je in de wereld kan maken. De tanden verwijzen naar de puntige, zwarte rotsen in het midden van het eiland, van oorsprong sedimentair gesteente. De trekking bestaat uit een circulaire route rond de 'tanden'. Bijzonder is dat éénmaal we Puerto Williams verlaten, we nergens nog menselijke nederzettingen tegenkomen. De bergen zijn hier relatief laag, we gaan nergens boven 1000m. Vandaag wandelen we langs Ukika rivier tot aan het Windhond meer, het meest zuidelijke meer ter wereld. We volgen de rivier, steken enkele beverdammen over, en gaan dan een gigantisch turfveld over voor we toekomen in een refugio. De refugio werd hier gebouwd door het leger n.a.v. het grensconflict met Argentinië in 1982.  
*8 u wandelen - 800 m klimmen/ 200 m dalen*

### Dag 19 - 01.12 Dientes de Navarino

We gaan terug naar de Ukika rivier, nadien wordt er steil geklommen door een Lengabos, tot we rotsachtig hoogland bereiken. We klimmen verder tot aan de Bertinelli pas, hier hebben we schitterende zichten op de eilanden van Kaap Hoorn. Via bever-meren, en het Lengabos komen we op het Dientes Circuit. We wandelen verder tot aan Laguna Escondida, waar we vandaag in tenten overnachten.  
*4 u wandelen - 400 m klimmen/dalen*

**Dag 20 – 02.12 Dientes de Navarino**

Vandaag slapen we uit, we wandelen slechts een 4-tal uur.

Isla Navarino wordt bewoond door duizenden bevers, die zich hebben voortgeplant na ontsnapt te zijn in Argentijns vuurland, en het Beagle kanaal hebben overgezwommen.

We wandelen verder langs Laguna Martillo en kamperen vandaag aan een bever creek.

We maken een kampvuur om ons warm te houden.

*7 u wandelen – 700 m klimmen/dalen*

**Dag 21 – 03.12 Dientes de Navarino**

We vertrekken vandaag op tijd, want we moeten de vaak mistige Virginia pas over. Hierna volgt een steile afdaling naar Lago Los Guanacos. Dan gaat het verder tot aan de Virginia baai, waar de trekking eindigt. Met een pick-up worden we terug naar Puerto Williams gebracht.

Hier wacht ons een welkome warme douche na 4 dagen in de wildernis.

We slapen opnieuw in het hostel dat we reeds kennen van dag 14.

**Dag 22 – 04.12 Puerto Williams**

Na de trekking wordt het vandaag een relaxte dag. We verkennen Puerto Williams, met o.a. het boeiende museum van Martin Gusinde. Misschien ontmoeten we de laatste afstammeling van het Indiaanse Yamana volk (Cristina Calderón). Tweede overnachting in hostel.

**Dag 23 – 05.12 Ushuaïa – Buenos Aires**

We nemen de boot terug naar Ushuaïa, waar er nog wat vrije tijd is. De voormalige gevangenis is een bezoek waard, de nabijgelegen Martial gletsjer kan ook bezocht worden.

's Avonds vliegen we terug naar Buenos Aires, 4 uur vliegen.

**Dag 24 – 06.12 Buenos Aires**

Vrije dag in Buenos Aires, de vele atmosferische pleinen, verschillende wijken, boeiende geschiedenis en aangename inwoners maken het een ideale plek van om deze reis af te sluiten.

**Dag 25 – 07.12 Buenos Aires - Brussel**

Indien er in de voormiddag nog wat tijd is, kan het kerkhof van Recoleta bezocht worden voor de terugvlucht naar Madrid.

**Dag 26 – 08.12 Madrid - Brussel**

Via Madrid arriveren we in Brussel.