



PATAGONIË - PAASEILAND

Chileens Patagonië actief, mysterieus Paaseiland

- Carretera Austral, de mooiste route in Patagonië
- Ongerept Chiloë
- 4-daagse verlenging op het afgelegen Paaseiland

Patagonië blijft één van de meest tot de verbeelding sprekende regio's in Latijns-Amerika. We verkennen de Chileense kant, de Andes bergketen vormt de natuurlijke grens met Argentinië.

Vanuit Puerto Varas maken we wandelingen aan de perfect kegelvormige vulkaan Osorno, en in de spectaculaire Cochamó vallei, met zijn granieten wanden en enorme Alerce bomen.

Chiloë is een dichtbebost eiland dat nog grotendeels uit ongerepte natuur bestaat.

We bezoeken een pinguïnkolonie waar 2 verschillende soorten terug te vinden zijn. Aan de onaangetaste westkust worden geregeld blauwe walvissen en zeehonden gespot en kan er een optionele kajaktocht gemaakt worden.

Na een ferrytocht zetten we de reis verder via de 'Carretera Austral', één van de mooiste routes van het continent. We passeren Valdiviaans regenwoud, fjorden, vulkanen, Patagonische steppe, diepe valleien, indrukwekkende berglandschappen, gletsjers, en maken verschillende wandelingen.

Condors, guanaco's, Huemul herten, en poema's komen hier veelvuldig voor.

Wie wil kan een optionele excursie maken naar de Leon gletsjer, die je van vlakbij kan aanschouwen.

Noord-Patagonië, in combinatie met Chiloë en Carretera Austral is één van de mooiste routes die je in Zuid-Amerika kan maken.

Mogelijkheid tot 4-daagse verlenging op Rapa Nui (Paaseiland).

De Moais (imposante grote stenen beelden) die verspreid op het eiland staan creëren een mysterieuze sfeer. Het subtropische klimaat, Polynesische invloeden, surfcultuur, kraters, mooie stranden, en prachtige landschappen, maken hier een unieke plek van

PROGRAMMA

Dag 1 – 18.11 Brussel – Santiago

Internationale vlucht vanuit Brussel via Madrid naar Santiago.

Dag 2 – 19.11 Santiago – Puerto Montt

Aankomst Santiago, hoofdstad van Chile, de enige miljoenenstad van het land. Aansluitend binnenlandse vlucht naar Puerto Montt, gelegen in Noord-Patagonië.

De komende drie nachten verblijven we in centraal gelegen accommodatie in het nabijgelegen Puerto Varas. Puerto Varas is een gezellig stadje dat aan het Llanquihue meer is gelegen.

Dag 3 – 20.11 Osorno – Petrohué

Osorno, 2652m hoogte, is een vulkaan die vlakbij Puerto Varas is gelegen, hier maken we een wandeling, steeds met mooie zichten op Osorno onderweg. Nadien rijden we naar de Petrohué watervallen, schitterend gelegen aan het meer Todos los Santos. Het contrast met felblauw water, gesmolten lava en de besneeuwde vulkaantop op de achtergrond zorgt voor mooie beelden.

15 km – 5 u wandelen

Dag 4 – 21.11 La Junta

Vandaag gaan we naar de Cochamó vallei, op 1,5 uur rijden ten zuiden van Puerto Varas gelegen. Hier vind je granieten wanden terug, omringd door gigantische Alerce bomen.

Deze regio is gekend bij klimmers, die hier keuze hebben uit vele routes. Wij houden het bij wandelen, door dicht Valdiviaans regenwoud gaan we tot aan La Junta. La Junta is een vallei omringd door imposante bergen.

12 km – 4 u wandelen

Dag 5 – 22.11 Alerce Andino

Ten zuiden van Puerto Montt ligt het Nationale Park Alerce Andino, gekend voor zijn dichte wouden, meren, en vele rivieren. We maken hier een wandeling van een 3-tal uur.

Na een picknick in het park rijden we verder naar Pargua, waar we een ferry nemen naar het eiland Chiloë. Chiloë is een gevarieerde plek waar je o.a. pinguïnkolonies, prachtige natuur, eindeloze stranden, en aparte kerken terugvindt. De houten kerken, sommige zijn Unesco Werelderfgoed, zijn uniek in Latijns-Amerika. De komende 2 nachten verblijven we in Ancud, hoofdstad van Chiloë.

Dag 6 – 23.11 Pinihuil – Chepu

Aan de westkust ligt Piñihuil, hier liggen 3 kleine eilandjes waar Magelaanse, en de bijna uitgestorven Humboldt pinguïns kolonies hebben. De beste periode is van september tot maart, wanneer er veel jongen zijn. Aan deze eilanden wordt ook vaak het grootste dier ter wereld gespot: de blauwe walvis.

We maken een excursie per boot naar deze eilanden, waar we de pinguïns van dichtbij kunnen observeren. In de namiddag gaan we naar Chepu, eveneens aan de westkust gelegen, maar zuidelijker. Hier kan gewandeld worden langs dichte wouden en mooie stranden.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een optionele kajactocht te maken. 's Avonds eten we in een uitstekend restaurant dat gelegen is aan een ecolodge.

Dag 7 – 24.11 Pinihuil – Chepu

We rijden naar Castro, gelegen in het centrum van Chiloë.

Hier bezoeken we een aantal typische houten kerken, die niet enkel uniek zijn op Chiloë, maar in heel Latijns-Amerika.

We overnachten in Cucao, gelegen tussen het Huillinco meer en de Stille Oceaan. We bevinden ons nu aan de rand van het Nationale Park Chiloë, waar we morgen een wandeling maken.

Dag 8 – 25.11 PN Chiloë

110 soorten vogels, vossen, wilde katten, Pudú (de kleinste hertensoort ter wereld), dolfinen, en zeehonden, zijn een aantal van de inwoners van het PN Chiloë. We maken hier een gevarieerde dagwandeling langs stranden, meren, dichte wouden en rivieren.

We overnachten in Quellón, strategisch gelegen voor de ferry die we morgen zullen nemen naar het vasteland.

20 km – 6 u wandelen

Dag 9 – 26.11 Chaitén – Caleta Gonzalo

Via een ferry komen we na 4 uur varen aan in Chaitén, een dorp dat zich bevindt aan de 'Carretera Austral', zonder twijfel één van de mooiste wegen die er zijn in Latijns-Amerika.

We rijden een uur verder met ons eigen voertuig tot aan Caleta Gonzalo, waar we de komende twee nachten verblijven.

Dag 10 – 27.11 Parque Nacional Pumalín

Als stichter van het bekende outdoor merk 'The North Face' besteedde Douglas Tompkins tijdens zijn leven een groot deel van zijn vermogen aan het opkopen van natuurgebied. Uiteindelijk heeft hij een aanzienlijk deel aan de Chileense overheid geschonken. Parque Nacional Pumalín is een prachtig park met duizendjarige Alerce bomen die verspreid staan in dicht regenwoud, waar ook vele mossen en varens groeien.

De beste manier om het park te ervaren is op een actieve manier, wat we uiteraard ook doen.

Dag 11 – 28.11 Caleta Gonzalo – Estancia

Vandaag rijden we verder in zuidelijke richting tot aan La Junta. In de Chaitén regio zien we nog duidelijk de gevolgen van de krachtige vulkaanuitbarsting die in 2008 plaatsvond.

Een mooie route langs weidse Patagonische landschappen met onderweg verschillende uitkijkpunten. We komen voorbij thermale baden en overnachten in een klein hotel in La Junta.

La Junta is een voormalige 'estancia' (boerderij).

200 km – 4 u rijden

Dag 12 – 29.11 PN Queulat – Coyhaique

In PN Queulat vind je veel berkenbomen, varens, vulkanen, en gletsjers. We maken een wandeling in het park naar een indrukwekkende waterval. Nadien zetten we de tocht langs 'Carretera Austral' verder tot aan Coyhaique, de regionale hoofdstad. Vanavond hebben we de kans om enkele lokale specialiteiten te proeven.

260 km – 5 u rijden

Dag 13 – 30.11 Coyhaique – Puerto Guadal

Vanuit Coyhaique rijden we verder in zuidelijke richting tot de 'Capillas de Marmol', marmeren kapellen. Bizarre en kleurrijke rotsformaties die we per boot bezoeken.

Puerto Guadal is de meeste zuidelijke plek die we bezoeken in Patagonië. Het is gelegen aan het grootste meer van Chili: Lago General Carrera.

265 km – 6 u rijden

Dag 14 – 01.12 Vrije dag Puerto Guadal

Vrije dag waarbij verschillende mogelijkheden zijn.

Wie wil kan aan de mooi gelegen accommodatie, met zicht op het meer, blijven voor een relaxte dag.

Er bestaat de mogelijkheid tot een optionele excursie naar Glaciar León. Een excursie per boot waar je tot dicht bij deze indrukwekkende gletsjer komt.

Misschien zie je stukken ijs van de gletsjer afbreken.

Wie liever iets actiever doet, kan gaan wandelen in de omgeving, met mooie zichten van een gletsjer en de omringende besneeuwde bergtoppen.

Dag 15 – 02.12 PN Patagonia

Het recent gecreëerde Nationaal Park Patagonia grenst aan Argentinië. Puma's, flamingo's, viscacha's (een knaagdier), condors, en guanaco's komen hier veelvuldig voor.

We maken een stevige dagtocht met spectaculaire zichten op de Chacabuco vallei en het noordelijke Patagonische ijsveld.

23 km – 8 u wandelen – 850m klimmen/dalen

Dag 16 – 03.12 Coyhaique – Puerto Guadal

Opnieuw in noordelijke richting tot aan Puerto Guadal, waar we in dezelfde accommodatie verblijven die we al kennen van dag 13.

Onderweg maken we een wandeling in het nationaal reservaat van Cerro Castillo langs dichte wouden, besneeuwde bergtoppen en gletsjers.

Dag 17 – 04.12 Coyhaique – Santiago – Valparaiso

Op de luchthaven van Balmaceda nemen we afscheid van Patagonië en vliegen we terug naar Santiago. Op 1,5 uur rijden ligt Valparaiso, waar we de komende twee nachten verblijven.

Dag 18 – 05.12 Valparaiso

De kleurrijke huizen en daken, het rijke historische verleden, de haven, de heuvels, Pablo Neruda, het labyrint aan straten en de fascinerende 'Street Art': Valparaiso is één van de boeiendste steden in Chili.

We sluiten de reis af in een gezellig seafood restaurant.

Dag 19 – 06.12 Valparaiso – Santiago – Madrid

Vanuit Valparaiso rijden we naar de luchthaven van Santiago de Chile.

Hier nemen we onze internationale vlucht naar Madrid.

Dag 20 – 07.12 Aankomst Brussel

Via Madrid arriveren we in Brussel.

VERLENGING PAASEILAND

Dag 17 – 04.12 Coyhaique – Santiago

Op de luchthaven van Balmaceda nemen we afscheid van Patagonië en vliegen we terug naar Santiago. Overnachting in een hotel in Santiago de Chili.

Dag 18 – 05.12 Santiago – Hanga Roa

Vanuit Santiago vliegen we naar Hanga Roa, hoofdstad van Rapa Nui. Paaseiland is midden in de Stille Oceaan gelegen, weinig plekken in de wereld zijn zo geïsoleerd als dit eiland.

Door de relaxte sfeer, en het subtropische klimaat voel je je meteen welkom.

In de namiddag verkennen we Hanga Roa, waar aan de nabijgelegen baaien gesurft wordt.

Dag 19 – 06.12 Isla de Pascua

Gigantische Moai beelden, met op de achtergrond de Stille Oceaan, vormen het decor voor een sublieme zonsopgang. We verkennen het eiland en komen voorbij prachtige stranden, Moai beelden op de meest onverwachte plekken, en aparte landschappen. Het blijft tot vandaag een mysterie hoe deze beelden hier terecht zijn gekomen.

Dag 20 – 07.12 Isla de Pascua

De Polynesische cultuur is hier veel overheersender dan de Latino cultuur op het vasteland. We maken een wandeling naar een gigantische krater, en verkennen dit unieke eiland verder.

We sluiten af met een schitterende zonsondergang.

Dag 21 – 08.12 Hanga Roa – Valparaiso

We vliegen terug naar Santiago, en gaan nadien met een transfer naar de kleurrijke stad Valparaiso, waar we de laatste dagen van de reis doorbrengen.

Dag 22 – 09.12 Valparaiso

De kleurrijke huizen en daken, het rijke historische verleden, de haven, de heuvels, Pablo Neruda, het labyrint aan straten en de fascinerende 'Street Art': Valparaiso is één van de boeiendste steden in Chili.

We sluiten de reis af in een gezellig seafood restaurant.

Dag 23 – 10.12 Valparaiso – Santiago – Madrid

Vanuit Valparaiso rijden we naar de luchthaven van Santiago de Chile. Hier nemen we onze internationale vlucht naar Madrid.

Dag 24 – 11.12 Aankomst Brussel

Via Madrid arriveren we in Brussel.